

VEG NIEUWVLIET

Liturgie voor de online eredienst in coronatijd voor zondag 12 april 2020
PASEN

Beste broeders en zusters,

Pasen vieren zonder samen te zijn, het is niet vanzelfsprekend! We kunnen zoeken naar tekenen van verbondenheid ondanks de afstand. Dat mochten we ervaren bij het Heilig Avondmaal op Goede Vrijdag. Het stukje brood bij u thuis werd verbonden met het teken van het verbroken brood in onze gemeente. Zo mochten we samen rond de tafel van de Heer zitten en Zijn brood tot ons nemen.

Op Paasmorgen willen we opnieuw een teken van verbondenheid stellen. Nu geen brood, maar licht. Het Paaslicht. Met Pasen mogen we als gelovigen opstaan in het nieuwe licht van Pasen. Dit willen we samen vieren door thuis een kaarsje aan te steken! We doen dat op het moment dat de ouderling van dienst, Janet, de gemeente- en bondskaars aansteekt aan de vlam van de nieuwe Paaskaars. Aan het begin van de Paasdienst brandt dan het vuur van Jezus' opstandingskracht in de kerk en bij u thuis. Zo mogen we samen opstaan, waar we ons ook bevinden, in de kracht van het Paaslicht. Tekenen van de opgestane Heer! Halleluja!!

Broeders en zusters van de zuster gemeente VEG Goes sluiten aan bij deze online Paasdienst. Welkom! En vergeet jullie kaarsje niet.

Gezegend Pasen,

Pascal

PAASLITURGIE

Voorganger: Pascal Lauwaert

Ouderling van Dienst: Janet Aarnoutse-Basting

Beeld- en geluidstechniek: Han Verduijn en Benjamin Verduijn

- Muzikale intro: Jezus leeft in eeuwigheid - JdH 93/Opw 71
<https://www.youtube.com/watch?v=O--1xP6-TYM>
- Aankondiging door ouderling van dienst
- Inleiding + votum en groet
- Muziek: Psalm 118: 1 en 5
<https://www.youtube.com/watch?v=meJ0G-edrrs&t=71s>

Paaskaars wordt aangestoken door ouderling van dienst

- Gemeente- en bondskaars en kaarsjes bij u thuis worden aangestoken
- Muziek: Heer, uw licht en uw liefde schijnen – JdH 965/Opw 334
<https://www.youtube.com/watch?v=iL51056bf6M>
- Bloemstuk + woordje uitleg door Ingrid Verduijn-de Blik
- Openingsgebed
- Schriftlezing: Mattheus 28: 1 – 10 en 16 – 18, 20b
- Overdenking: ‘Wees niet bang, ik ben met jullie alle dagen!’
- Muziek: Heer, U bent altijd bij mij - Opw 518 (Psalm 139)
<https://www.youtube.com/watch?v=UzVPaPdn3Bg&list=PLOR6Y01KabuuLREwjM6hsg9C4ZMzk5YEH&index=2>
- Dankgebed en voorbede
- Collecte: EO Metterdaad: corona raakt ons allemaal! Meer uitleg hieronder.
- Muziek: JdH 45a: ‘U zij de glorie, opgestane Heer’
<https://www.youtube.com/watch?v=OFGO0TS7ujA>
- Zegen
- Muzikale uitgeleide: ‘Licht van de wereld’ gezongen door Arjanne Werkman met pianobegeleiding door Heleen de Bruijne

PAASCOLLECTE VEG NIEUWLIET van 12 April:

De collecte is voor: EO Metterdaad

Corona raakt ons allemaal: blijf om elkaar geven!

Van Apeldoorn tot Afghanistan en van Rotterdam tot Rwanda: de gevolgen van het coronavirus raken ons allemaal. Dichtbij, in onze huizen en onze steden. Verder weg, bij onze medemensen over de hele wereld.

Daarom start EO Metterdaad een noodhulpcampagne om u de mogelijkheid te geven ook financieel te helpen. Dat doen we samen met de initiatiefnemers achter nietalleen.nl, het Christelijk Noodhulpcluster en de andere hulporganisaties in ons netwerk. Zij doen wat ze kunnen om mensen in nood bij te staan. In Nederland en wereldwijd. Met uw gift steunt u hun belangrijk werk.

Meer info vindt u via deze link van EO:

<https://portal.eo.nl/over-de-eo/pers/schema-programmas/televisie/nietalleen.nl>