

Een wolk van boven en een vuur vanbinnen



Verbonden
met Gods Geest
verstrengeld met Jezus
ons leven lang,
nooit laat Hij ons los.
Hij was er al
voordat wij er waren
Hij zal er zijn als ons
aards bestaan ophoud.

Tussen Hemelvaart en Pinksteren

Om ons met elkaar verbonden te weten, willen we als Pastoraal Team jullie een handreiking geven om ons in deze tijd met elkaar verbonden te voelen door middel van lezingen, liederen, gedichten, luister- en kindermomenten en gebed.

Donderdag 21 mei 2020

**Lezen Johannes 14 : 1 – 4*

¹Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. ²In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? ³Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben. ⁴Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga.'

**Luisteren/zingen naar lied van Sela*

<https://www.youtube.com/watch?v=4ga5GbQ5ld8>

HEER, WE KIJKEN OMHOOG

Heer, we kijken omhoog en denken aan U.
U was hier bij ons en waar bent U nu?
U lijkt soms zo ver te zijn.

Heer, U bent nu bij God. Hij gaf U de macht.
U heerst overal, bij dag en bij nacht;
van nu tot in eeuwigheid.

Jezus, hoog op de troon:
U leeft, U straalt als de zon.
Uw liefde is groot en schijnt door ons heen.
U laat ons nooit alleen.

Heer, we leven voor U, al is het soms zwaar.
U geeft ons uw Geest. U geeft ons elkaar.
Geen mens hoeft alleen te zijn!

Heer, we kijken omhoog en zien naar U uit.
U komt weer terug, dan zijn wij uw bruid.
U zult altijd bij ons zijn.



**Gebed: Bidden om GEDULD: dat we geduldig afwachten wat God nog voor ons heeft na Hemelvaartsdag en dat we mogen leren om geduldig met elkaar om te gaan.*

*Filmpje/liedje Hemelvaart en Pinksteren van Elly& Rikkert <https://youtu.be/ZnGneapP1-8>

Gedicht Hemelvaart

Christus van de aarde opgestegen
door Gods wolk omarmd
Thuisgekomen,
keert weer



Vrijdag 22 mei 2020

*Lezen 2 Korinthiërs 5 : 1-5

¹Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen: een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel. ²Wij zuchten in onze aardse tent en zouden willen dat onze hemelse woning er nu al over wordt aangetrokken. ³We zijn er echter zeker van dat we ook ontkleed niet naakt zullen zijn dat we ook ontkleed niet naakt zullen zijn – Andere handschriften lezen: 'dat we eenmaal bekleed niet naakt zullen zijn'. ⁴Zolang we in onze aardse tent verblijven zuchten we onder een zware last, omdat we niet willen dat deze kleding wordt uitgetrokken; we willen dat er nieuwe over wordt aangetrokken, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. ⁵Hiervoor heeft God zelf ons gereedgemaakt, door ons de Geest als onderpand te geven.

*Zingen J.d.H. 408 "Jezus ga ons voor"

1. Jezus, ga ons voor
op het levensspoor;
doe ons als getrouwe leden
volgen U op al Uw schreden;
voer ons aan Uw hand
tot in 't Vaderland.

2. Zou 't ons bang vergaan,
leer ons vast te staan;
doe ons in de bangste dagen
nimmer over moeiten klagen;
want door smarten heen
vinden w' U alleen.

3. Moet onz' eigen baan
door veel diepten gaan,
zijn w' om and'rers leed bewogen,
och, stel Gij ons dan voor ogen
't einde, dat ons beidt,
waar G' ons henen leidt!

4. Richt ons leven lang,
Jezus, onze gang;
voert Gij ons op ruwe wegen,
geef ook daar Uw hulp en zegen;
en aan 't eind der baan,
laat ons binnen gaan.

*Gebed: *Bidden om WIJSHEID EN KENNIS: dat we niet te gauw onze mening klaar hebben maar wijs zijn door de liefde die we hebben gekregen. En dat we mogen leren wat goed en kwaad is voor onszelf en elkaar.*



om te kleuren voor de kinderen

Zaterdag 23 mei 2020

*Lezen 1 Petrus 1 : 3-5

³Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. ⁴⁻⁵Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden.

* Zingen J.d.H. 542 "Wilt gij van zonde en schuld zijn verlost?"

1. Wilt gij van zonde en schuld zijn verlost?
Daar is kracht in het bloed!
Daar is kracht in het bloed
Weet, dat Uw redding zoveel heeft gekost.
Daar is kracht in het bloed van het Lam.

Refrein:

Daar is kracht, kracht,
wonderbare kracht,
in het bloed van het Lam:
Daar is kracht, kracht,
wonderbare kracht,
in het dierbaar bloed van het Lam.

2. Satan gaat rond als een briesende leeuw,
Daar is kracht in het bloed!
Daar is kracht in het bloed!
Wilt gij verlost zijn en witter dan sneeuw?
Daar is kracht in het bloed van het
Lam!

Refrein:

3. Wilt gij de macht van de Boze ontvliên?
Daar is kracht in het bloed!
Daar is kracht in het bloed!
Wilt gij de Heiland in glorie eens zien.
Daar is kracht in het bloed van het Lam!

Refrein:

4. Komt dan tot Jezus, Hij stierf ook voor u.
Daar is kracht in het bloed!
Daar is kracht in het bloed!
Hoort naar Zijn Woord en geloof in Hem nu,
daar is kracht in het bloed van het Lam!

Refrein:

*Gebed: Bidden om HOOP EN TROOST. Als we geen hoop zouden hebben op een mooie toekomst samen met Jezus dan zouden we ook veel troost missen.

een woordzoeker

T S R E K U C L H N
N Z H E F S B C E O
E I B K J Y R R M H
R S O P A S E N E D
E U N J I T V L L B
D Z L V S V X V V K
N E W K Y O U J A R
O J N E P O D U A E
W I Y P C P C D R K
P X L Z I D P E T G

(?) PINKSTEREN
(?) PASEN
(?) HEMELVAART
(?) KERST
(?) VUUR
(?) WONDEREN
(?) DOPEN
(?) KERK
(?) JEZUS

Zondag 24 mei 2020

*Lezen Mattheus 5 : 14-16

¹⁴Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. ¹⁵Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. ¹⁶Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

* Zingen J.d.H. 187 "O God, die mij hebt vrijgekocht"

1. O God, Die mij hebt vrijgekocht,
En door Uw bloed gered,
Die, wat de duivel ook vermocht,
Mij voortleidt, tred voor tred;
Die trouw mij voorgaat op de weg,
Al is mijn pad ook ruw.
O, wijs mij steeds de rechte weg,
Maak mij een beeld van U.

Refrein:

Maak mij een beeld van U,
Maak mij een beeld van U,
Zo vol van ootmoed, liefd' en trouw,
Maak mij een beeld van U.

2. Want vol van zwakheid is mijn ziel,
Toch ben 'k door U gered;
Wanneer de strijd soms zwaar mij viel,

Gij hoorde mijn gebed.
Sterk, o mijn God, mij meer en meer,
Ja, help en steun mij nu:
Leid aan Uw hand mij, trouwe Heer,
Maak mij een beeld van U.

Refrein:

3. Ja Heer, hervorm mij naar Uw beeld,
't Is al wat mij bekoort;
Gedooft niet, dat de zonde leeft
In 't hart dat U behoort.
Blijf met Uw liefde zo nabij,
Dat ik de zonde schuw';
Dat steeds Uw wil de mijne zij,
Maak mij een beeld van U.

Refrein:

*Gebed: Bidden om GELOOF dat we volhouden en trouw blijven aan Jezus en inzien wat een offer hij voor ons bracht.

KINDERGEBED

Bidden om de heilige Geest



Goede God,
Wij vragen U of de heilige Geest
mag komen
als we verdrietig zijn,
zodat we weer blij in ons hart
mogen worden
en lichtjes in onze ogen krijgen.
Wij vragen U of de heilige Geest
mag komen
als we bang zijn,
zodat we de moed voelen
om te doen wat we willen doen.
Wij vragen U of de heilige Geest
mag komen
voor iedereen die alleen is,
dat zij op zoek durven gaan naar
vriendschap,
zodat ze een fijner leven krijgen.
Amen.

Maandag 25 mei 2020

*Romeinen 12 : 9-18

⁹Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. ¹⁰Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. ¹¹Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer. ¹²Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk. ¹³Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. ¹⁴Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet. ¹⁵Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft. ¹⁶Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. ¹⁷Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. ¹⁸Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven.

* Zingen Opwekking 705 "Toon mijn liefde"

Aan de maaltijd wordt het stil,
als de Meester knielen wil,
en vol liefde als een knecht
elk apart de voeten wast
en zegt:

Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij,
als je Mij gaat volgen.

Refrein:

Toon mijn liefde aan de ander,
dien de ander,
zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt,
dien de ander,

zo heb Ik ook jou liefgehad.
In de wereld wordt het stil,
als wij doen wat Jezus wil
en gaan dienen als een knecht,
zoals Hij ons heeft gezegd.
Hij zei:

Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij,
als je Mij gaat volgen.

(refrein 2x)

Slot:

Zo heb Ik ook jou liefgehad.
Zo heb Ik ook jou liefgehad.

*Gebed: *Bidden om TROUW. Trouw te blijven aan God en aan onszelf en daardoor trouw te kunnen zijn aan elkaar.*



"Wees nooit bang om een onbekende toekomst te leggen in de handen van een bekende God." (Corrie ten Boom)

Dinsdag 26 mei 2020

*Lezen Jakobus 1 : 22-27

²²Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen.
²³Want wie de boodschap hoort maar er niets mee doet, is net als iemand die het gezicht waarmee hij is geboren in de spiegel bekijkt: ²⁴hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt is hij vergeten hoe hij eruitzag. ²⁵Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid brengt, en dat blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt – hem valt geluk ten deel, juist om wat hij doet. ²⁶Wie meent dat hij God dient, terwijl hij zijn tong niet kan beteugelen, zit op een dwaalspoor, en heel zijn godsdienst is vergeefse moeite. ²⁷Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood, en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven.

* Zingen J.d.H. 689 "Wij hebben een machtige Heiland"

1. Wij hebben een machtige Heiland,
Die nimmer de Zijnen vergeet.
Laat ons van Zijn goedheid niet zwijgen,
Opdat een ieder het weet!

Refrein:
Zorg toch, dat ieder het weet!
Zorg toch, dat ieder het weet!
Wij hebben een machtige Heiland,
Zorg toch, dat ieder het weet!

2. Zijn liefde en gena zijn oneindig,
Hij heeft mij met blijdschap omkleed,
Hij is mij het schoonst van tienduizend.
Zorg toch, dat ieder het weet!

Refrein:

3. Hij helpt in de felste verzoeking,
Hij troost in het smartlijkste leed,
Bij onrust schenkt kalmt' ons Zijn vrede,
Zorg toch, dat ieder het weet!

Refrein:

4. Hem wijd ik mijn liefde, mijn leven;
Hem dien ik, 't zij 't vreugd brengt of leed,
Zijn dienst schenkt een hemel op aarde:
Zorg toch, dat ieder het weet!

Refrein:

*Gebed: *Bidden om VRIENDELIJKHEID. Een blij gezicht opent alle harten, en dat werkt aanstekelijk.*



om te kleuren voor de kinderen

Woensdag 27 mei 2020

**Lezen 1 Johannes 1 : 5-9*

⁵Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht, er is in hem geen spoor van duisternis. ⁶Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid. ⁷Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hijzelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde. ⁸Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. ⁹Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad.

**Zingen Opwekking 334 "Heer Uw licht en Uw Liefde schijnen"*

Heer, uw licht en uw liefde schijnen
waar U bent zal de nacht verdwijnen
Jezus, Licht van de wereld,
vernieuw ons.
Levend Woord, ja uw waarheid
bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.

Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij.

(refrein)

Refrein:
Kom, Jezus kom,
vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier,
laat uw heil
heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer, uw woord:
dat het licht overwint.

Staan wij oog in oog met U Heer.
Daalt uw stralende licht op ons neer.
Zichtbaar, tastbaar
wordt U in ons leven.
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij.

(refrein)

**Zingen J.d.H. 827 "Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht"*

1. Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht,
dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht.
En Hij wenst dat ieder tot Zijn ere schijn;
Gij in uw klein hoekje en ik in 't mijn!

2. Jezus zegt, dat Hij ieders kaarsje ziet,
of het helder licht geeft of ook bijna niet,
Hij ziet uit de hemel of wij lichtjes zijn;
Gij in uw klein hoekje en ik in 't mijn!

3. Jezus zegt ons ook, dat 't zo donker is,
Overall op aarde zonde en droefenis;
Laat ons dan in 't duister 'n helder lichtje zijn;
Gij in uw klein hoekje en ik in 't mijn!



**Gebed: Bidden om VREDE. Dat er vrede in de wereld mag komen, vrede in ons huis en vrede in ons hart.*

Donderdag 28 mei 2020

*Lezen *Filippenzen 3: 17*

¹⁷Volg mij na, broeders en zusters, en kijk naar hen die leven volgens het voorbeeld dat wij u gegeven hebben.

* *Zingen J.d.H. 258 "Kom in mijn hart"*

1. Kom in mijn hart, kom in mijn hart,
o kom in mijn hart, Heer Jezus.
Breng keer op keer
Uw ware leer
opnieuw in mijn hart, Heer Jezus.

3. Leef in mijn hart, leef in mijn hart,
o, leef in mijn hart, Heer Jezus.
'k Ben dan Uw kind
dat U bemint
vanuit mijn hart, Heer Jezus.

2. Blijf in mijn hart, blijf in mijn hart,
o, blijf in mijn hart, Heer Jezus.
Blijf op mijn vraag
vanaf vandaag
voorgoed in mijn hart, Heer Jezus.

4. Woon in mijn hart, woon in mijn hart,
o, woon in mijn hart, Heer Jezus.
Hier is Uw huis,
Uw eigen thuis,
ja, hier is mijn hart, Heer Jezus.

*Gebed: Bidden om LIEFDE door God ons gegeven, zodat we een heleboel liefde uit kunnen delen!

Herziene Statenvertaling Cake

Nodig:

300 gram Psalm 55:22

300 gram 1 Samuel 14:29

6 stuks Job 39:17

400 gram Genesis 18:6

2 theelepels Amos 4:5

Leviticus 2:13

2 theelepels 2 Kronieken 9:9

100 gram Jesaja 38:21 (in water geweekt)

100 gram Samuel 30:12

1 stuks Hooglied 2:5

2 theelepels geschaafd Numeri 17:8

Indien nodig Richteren 4:19

- Roer in een grote kom de ingrediënten uit Psalm 55 en 1 Samuel 14 zacht.
- Voeg 1 voor 1 Job 39 toe en klop goed.
- Zeef Genesis 18, Amos 4 en Leviticus 2 boven de kom.
- Voeg vervolgens 2 Kronieken 9 toe en roer het geheel goed door.
- Snijd de in water geweekte elementen uit Jesaja in stukjes.
- Was 1 Samuel 30 en dep die droog.
- Snipper Hooglied 2 klein.
- Roer Jesaja 38, 1 Samuel 30, Hooglied 2 en Numeri 17 door het beslag en voeg indien nodig wat Richteren 4 toe.

Vul een met psalm 55 ingevette en met Genesis 18 bestoven bakvorm met het beslag en bak het geheel in een op 175 graden voorverwarmde oven. Temper de oven na 10 minuten op 160 graden. Baktijd ongeveer een uur!

Eet smakelijk!

KINDERKNUTSELWERKJE

Maak een duif, het teken van de heilige Geest, en laat zien dat hij liefde komt brengen.

Nodig:

- Kopieer de duif en het hartje op (stevig) wit papier
- Scharen
- Touwtjes of lintjes
- Tak of stok

Laat de kinderen de duif uitknippen en het hartje. Versier het hartje en schrijf erop waar jij aan denkt bij de Heilige Geest.

Maak het hartje en de duif vast aan de stok of tak, met een kort of lang touwtje.

Als je ermee naar buiten gaat dan waait het in de wind.

Veel plezier!



Vrijdag 29 mei 2020

**Zingen J.d.H. 120 "Heer ik geef m' aan U volkomen"*

1. Heer, ik geef m' aan U volkomen:
'k Leg mijn al hier voor U neer,
Opdat Gij in mij zoudt wonen
Met Uw Geest, o Heer!
Al de liefde van mijn harte
Zij U voortaan toegewijd!
'k Vrees geen moeite meer of smarte,
Daar Gij met mij zijt.

Refrein:

Glorie, glorie, Halleluja!

'k Leg mijn al aan Jezus' voet.

En nu is mijn heil volkomen,

Door het dierbaar bloed.

2. Heer, mijn wil leg 'k voor U neder,
Neem hem aan nu voor altijd:
Dat niets kwaads hem immer weder
Van de Uwen scheid'!

**Lezen Efeziërs 4 : 22-24*

²²dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen, ²³dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden ²⁴en dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid.

** Zingen Kids opwekking 10 "Een rivier vol van vrede"*

<https://www.youtube.com/watch?v=4Pxq3ZQs7FU>

Een rivier vol van vrede
een rivier vol van vrede
een rivier vol van vrede in mijn hart!

Ik Heb lief als mijn Jezus
ik heb lief als mijn Jezus
ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart.

Een rivier vol van vrede
een rivier vol van vrede
een rivier vol van vrede in mijn hart!

Ik Heb lief als mijn Jezus
ik heb lief als mijn Jezus
ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart.

Een fontein vol van blijdschap
een fontein vol van blijdschap
een fontein vol van blijdschap.

Een rivier vol van vrede
een fontein vol van blijdschap
ik heb lief als mijn jesus in mijn hart.

Een fontein vol van blijdschap
een fontein vol van blijdschap
een fontein vol van blijdschap in mijn hart.

Een rivier vol van vrede
een fontein vol van blijdschap
ik heb lief als mijn jesus in mijn hart.



**Gebed: Bidden om VERGEVING VAN ZONDEN, elke dag opnieuw doen we ondanks onze goede bedoelingen toch weer verkeerde dingen, als we ze bij God brengen, zorgt hij dat ze verdwijnen.*

Zaterdag 30 mei 2020

**Zingen Opwekking 488 "De kracht van Uw liefde"*

Heer ik kom tot U;
neem mijn hart, verander mij,
als ik U ontmoet
vind ik rust bij U.
Want Heer ik heb ontdekt,
dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken
voor de kracht van uw liefde.

Refrein:

Houd mij vast,
laat uw liefde stromen.

Houd mij vast,
heel dichtbij uw hart.

Ik voel uw kracht
en stijg op als een arend;
dan zweef ik op de wind,

gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.

Heer, kom dichterbij
dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen,
diep in mij.
En Heer, leer mij uw wil,
zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven
door de kracht van uw liefde.

(refrein 2x)

Dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.

**Lezen Romeinen 12 : 1-2*

¹Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. ²U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.

**Gebed: Bidden om BEWUSTZIJN. Dat we inzien hoe klein we zijn op deze aarde maar hoe belangrijk we zijn voor God.*

** Zingen Eigen Wijs 55 "Vertel aan alle volken" (melodie Roept uit aan alle stranden)*

1. Vertel aan alle volken,
vertolk in ieder land,
dat God de mensen liefheeft,
Hij reikt aan elk de hand (bis).

2. Breng overal ter wereld
de waarheid aan het licht:
de Koning is gekomen
die ware vrede sticht (bis).

3. Als minste van de mensen
geboren in een stal
is Hij het die de hemel
op aarde brengen zal (bis).

4. Hij schenkt de zondaar gratie
en doet de arme recht,
Hij heelt die was gebroken,
Bevrijdt die was geknecht (bis).

5. Hij roept niet op de straten
en schreeuwt niet op het plein,
Hij noodt ons aan zijn tafel,
Deelt met ons brood en wijn (bis).

6. Vermoeiden en verdrukten,
bij Hem is ruimte en rust,
Hij schenk je levend water,
Kom drink naar hartenlust (bis).



Zondag 31 mei 2020

**Lezen Handelingen 2 : 1-13*

¹Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. ²Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. ³Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, ⁴en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. ⁵In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. ⁶Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. ⁷Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: 'Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken?' ⁸Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? ⁹Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, ¹⁰Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, ¹¹Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.' ¹²Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: 'Wat heeft dit toch te betekenen?' ¹³Maar sommigen zeiden spottend: 'Ze zullen wel dronken zijn.'

**Zingen Opwekking 343 "Heilige Geest van God vul opnieuw mijn hart"*

Heilige Geest van God,
vul opnieuw mijn hart.
Heilige Geest van God,
vul opnieuw mijn hart.
Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw.
Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart.

** Zingen Gezang 255 "Ere zij aan God de Vader"*

1. Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heilige Geest, de Trooster,
de Drieëenge in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drieëenge in zijn troon!

2. Ere zij aan Hem, wiens liefde
ons van alle smet bevrijdt,
eer zij Hem die ons gekroond heeft,
koningen in heerlijkheid.
Halleluja, halleluja,
ere zij het Lam gewijd.

3. Ere zij de Heer der engelen,
ere zij de Heer der kerk,
ere aan de Heer der volken;
aard' en hemel looft uw werk!
Halleluja, halleluja,
looft de Koning, heel zijn kerk!

4. Halleluja, lof, aanbidding
brengen engelen U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten
legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
lof zij U, der heren Heer!



Meditatie:

De dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren bruisen van verwachting. De Heere Jezus heeft de aarde zegenend verlaten, nadat Hij Zijn discipelen beloofde: U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde (Hand. 1:8). We zullen de kracht van de Heilige Geest ontvangen. Hij wordt ons gegeven, zal over ons komen. Het is een gift van God Zelf. Het is Zijn Geest. Er is geen onzekerheid in de belofte die de Heere Jezus geeft. De Heilige Geest zal komen. Het is nodig dat Hij komt, juist met het oog op de komst van het Koninkrijk van God. De discipelen hebben Hem nodig, om de taak die de Heere Jezus hun gegeven heeft ook uit te voeren. Om een geloofwaardig getuige te zijn van Jezus Christus. U zult Mijn getuigen zijn. Het is een constatering van de Heere Jezus. Wanneer je die kracht van de Heilige Geest ontvangt, zul je getuigen. Hij zet je aan het werk! Veel mensen voelen zich verlegen met deze opdracht. Ze denken bij getuige zijn alleen aan het spreken met anderen. Met anderen spreken over Wie de Heere Jezus is en over wat Hij voor jou betekent maakt je kwetsbaar. Mensen zullen iets van je gaan vinden, je op een bepaalde manier beoordelen. En daar schrikken we voor terug. Maar getuige zijn van Jezus Christus omvat zo veel meer dan over Hem spreken. Het gaat misschien nog wel allereerst om ons doen. Om wat we in ons dagelijks leven zichtbaar maken. In onze omgang met anderen, op ons werk, onder onze vrienden. Kijk maar wat de wereld in Handelingen getuigt over de gemeente van Jezus Christus: Ziet hoe lief zij elkaar hebben! Daaraan herken je het werk van de Heilige Geest. Hij geeft het Evangelie niet alleen handen en voeten door onze woorden, maar ook door onze houding en daden. Dat zie je voor de overvloedige uitstorting van de Heilige Geest al in het leven van de discipelen. Johannes vertelt ons dat de Heere Jezus op hen blies en zei: 'Ontvang de Heilige Geest.' Dat dit geen lege woorden geweest zijn, zie je in drie dingen terug wanneer de discipelen na de Hemelvaart naar huis gaan. Ze blijven in Jeruzalem, ze volharden met elkaar in het gebed en ze loofden en dankten God. Ze bleven in Jeruzalem. De stad die de Heere had uitgekozen om er te wonen. Waar de tempel stond en de offers werden gebracht. Dat was een plaats om God te ontmoeten en het centrum van het godsdienstige leven in Israël. Daar moesten de discipelen blijven, omdat de Heere juist daar Zijn Geest uit zou storten. Een zichtbare gebeurtenis, met duizenden getuigen. Voor ons is de Heilige Geest vaak een vaag iets, we belijden Hem als God, als een van de goddelijke personen, maar verder weten we niet goed wat we met Hem aan moeten. Maar Pinksteren laat geen ruimte voor vaagheid. De Heilige Geest maakt direct duidelijk dat Hij er is. Hij laat Zijn kracht zien. Geen spierkracht, maar de kracht van het Woord in de prediking van Petrus. Toch ging er aan dat woord van Petrus iets vooraf. Het volharden in het gebed! Dát gaat voor het Woord uit. De discipelen volharden met elkaar in het gebed. Neem dat ter harte en breng het in de praktijk. Volharden in het gebed. Samen bidden om de komst van de Heilige Geest, om de vervulling van Gods beloften. Om een opwekking in kerkelijk Nederland. Samen bidden! Ook dat is getuige zijn en hoort bij het oefenen van de christelijke gemeenschap. We zijn aan elkaar gegeven en kunnen elkaar niet missen. Ook in het gebed niet. Het derde wat we bij de discipelen terugzien is dat ze Heere loven en danken. Ze zingen de Heere de lof en ze danken Hem. Zingend getuigen ze van de God Die hen riep. Ze loven Zijn Naam, erkennen Hem in het openbaar als hun God en danken Hem voor de genade die Hij aan hen bewezen had. De schroom die na de dood van de Heere Jezus hun leven bepaalde, is verdwenen. Ze willen niet langer verborgen zijn, maar bevinden zich de meeste tijd in de tempel. Daar aanbaden ze God, daar zingen ze Hem de lofzangen toe, daar danken ze Hem voor de genade die Hij aan ons mensen bewezen heeft. Blijven bidden, God loven en danken, gaat aan het spreken vooraf. Aan dat getuigenis kan iedereen zijn of haar steentje bijdragen. In de verwachting dat de Heere Zijn Geest overvloedig in onze gemeente uit zal storten. Zodat ook wij gezien worden door de omgeving. Omdat we opvallen door onze eensgezindheid, door onze onderlinge liefde, door ons volhardend gebed en door het hooghouden van de Naam van onze God. En het belangrijkste misschien wel: door onze verwachting van de wederkomst van de Heere Jezus!

**Zingen J.d.H. 132 "Heer! Ik hoor van rijke zegen"*

1. Heer! ik hoor van rijke zegen,
Die Gij uitstort, keer op keer;
Laat ook van die milde regen
Dropp'len vallen op mij neer;
Ook op mij, ook op mij,
Dropp'len vallen ook op mij.

2. Ga mij niet voorbij, o Vader!
Zie, hoe mij mijn zonden smart;
Trek mij met Uw koorden nader,
Stort Uw liefd' ook in mijn hart.
Ook in mij, ook in mij,
Stort Uw liefde ook in mij.

3. Heil'ge Geest, wil niet voorbij gaan;
Gij geeft blinden d' ogen weer!
Wil, o, wil nu bij mij stilstaan,
Werk in mij met kracht, o Heer!
Ook in mij, ook in mij,
Werk ook door Uw kracht in mij.

4. Wil me, o Heiland, niet voorbijgaan,
Doe mij leven U nabij;
Zie mij zuchtend aan Uw zij staan;
Roept Gij and'ren, roep ook mij.
Ja, ook mij, ja, ook mij;
Roept Gij and'ren, roep ook mij.

5. Liefde Gods, zo rein, zo krachtig,
Bloed van Jezus, rijk en vrij,
Gods genade, sterk en machtig,
O, verheerlijk U in mij.
Ook in mij, ook in mij,
O, verheerlijk U in mij!

6. Ga mij niet voorbij, o Herder!
Maak mij gans van zonden vrij;
Vloeit de stroom van zegen verder,
Zegen and'ren, maar ook mij.
Ja, ook mij, ja, ook mij,
Zegen and'ren, maar ook mij!

Gebed: Bidden om ENTHOUSIASME, dat we enthousiast mogen blijven getuigen van Zijn onvoorwaardelijke liefde en dat we dat elke dag opnieuw mogen uitstralen.

** Zingen Eigen Wijs 54 / J.d.H. 699 "Vrede Zij U"*

1. Vrede zij u,
vrede zij u,
gelijk Mij de Vader zond,
zend Ik ook u. (bis)

2. Blijf in mijn vrede,
blijf in Mij
Mijn woord moet in U zijn
dat maakt u vrij. (bis)

3. Ontvang mijn Geest,
Heilige Geest.
Hij zal u leiden,
weest niet bevreesd. (bis)

Wat toen voor de leerlingen van Jezus gold, geldt ook nu nog. God wil zich verbinden aan jou innerlijk en dan gebeurt er wat met je! Alleen, God doet dat niet zomaar, Hij doet niets buiten jou om. Hij heeft zoveel respect voor jou dat Hij wacht tot jij er zelf om vraagt. Dus de vraag is niet of Hij dat bij jou mag doen, maar de vraag is eigenlijk of jij wilt vragen of Hij dat wil doen.

