

Weekbrief in coronatijd



Datum: donderdag 29 oktober

Beste broeders en zusters van VEG Nieuwvliet c.a.

Vorige week heeft u de eerste vernieuwde weekbrief weer in uw mailbox ontvangen.

Heeft u de nieuwe titel gezien? De Lichtkring!

Corona betekent ook lichtkring! En dan de bijbeltekst (Joh. 8:12) en de wereldbol er bij. LICHT voor iedereen ondanks corona. Dat is eigenlijk de achterliggende gedachte. Zo kunnen we aan iedereen, binnen en buiten de gemeente vertellen over onze Lichtkring, net als wanneer we een artikel lezen in de PZC of de Stem.

Onze Lichtkring, het wekelijkse infobulletin in Coronatijd van VEG Nieuwvliet!

Kent u, ken jij ook die momenten dat het moeilijk gaat, dat de grond onder je voeten weg lijkt te slaan en dat je zelf niet weet hoe je de situatie op kunt lossen? Een situatie waarbij verdriet je hart raakt en je je zorgen maakt. Dit kan over van alles gaan, je privé leven, dingen in je omgeving, coronatijd, er is genoeg om te bedenken. Die momenten kunnen zo moeilijk zijn, waardoor het lijkt of hulp ver weg is en je raakt ontmoedigd.



Nu ik deze overdenking schrijf leven we in een tijd van onzekerheid waarbij ik bepaald werd bij diep water.. waarbij de grond ver onder onze voeten vandaan lijkt te zijn: DIEP WATER. Velen van jullie kennen vast ook die momenten van diepte, van wanhoop, van paniek, van de roep om hulp. Bij diep water denk je aan die momenten dat het water je tot aan de lippen stond of misschien nu zelfs staat. Je wordt al snel bepaald bij de moeilijkheden en de plaatsen

waar je dat diepe water aantrof of aantreft. Dat kan in je omgeving zijn, mensen om je heen die je aanvallen, of op je werk, of op je school, misschien zelfs in je familie. Of een virus dat ons hele leven overhoop gooit! Het diepe water waar je geen grond onder de voeten lijkt te krijgen, waardoor je denkt, ik verdrink, wie redt mij? Je worstelt, je zwemt of je leven er vanaf hangt en je lijkt niet vooruit te komen.

Hoe fijn is het dan dat onze Heer ons niet afwijst. God wil helpen, dat geeft Hij ook aan in Zijn woord, want kijk maar eens hoe er in de bijbel gesproken wordt tegen het volk van God in Jesaja 43:2 dan zegt Hij: Wanneer gij door het water trekt, ben Ik met u; gaat gij door rivieren, zij zullen u niet wegspoelen. Dat is zo'n mooie belofte, want God zegt: Ik ben erbij, ik laat je niet los, je gaat niet kopje onder, Ik trek jou uit dat diepe water.

We worden aangevallen in het leven door een virus, door ziekte, door eenzaamheid. Door zorgen om onze economie, ze drukken ons als het ware onder water en geven ons het gevoel dat we verdrinken, maar we zijn niet alleen, God is daar om ons te helpen en te redden. Dat is een troost en een bemoediging.

Zusterlijke groet,
Ans Schol

KERKDIENST zondag 1 november: Oogstdienst

Op zondag 1 november is er kerkdienst met een maximum bezetting van 30 mensen. Gelukkig kunnen we van thuis meekijken naar de online dienst die live uitgezonden wordt via kerkdienstgemist. De link vind je op onze website. Wil je de dienst fysiek in de kerk meemaken, gelieve dan op voorhand in te schrijven via de gekende kanalen.

De Schriftgedeelten voor komende zondag vind je hier. Mooi om de Bijbeltekst al eens op voorhand te lezen.

- Bijbeltekst: Jesaja 43:1-4a en 1 Korintiërs 13:1-8a en 13.
- Thema: het is Oogstdienst, tijd om vruchten te plukken. De laatste maar eigenlijk ook de eerste vrucht is de Liefde. Zondag behandelen we de vrucht van de Geest is: Liefde

Zegenbede

Langs deze weg proberen we - de Kerkenraad, het Pastoraal team en Voorganger - elke week met jullie in contact te blijven. Uiteraard kan je ook altijd telefonisch contact nemen. Alle gegevens vind je op de laatste pagina van het Maandblad. God maakt ons samen één als volk van Zijn verbond; wanneer ons hart Zijn Liefde deelt, verheugt Hij zich in ons.

God maakt ons samen één
één kerk als Christus stem,
één lichaam zijn wij, en één bruid
die heersen zal met Hem.

Moge de liefde van God in je hart wonen, mogen wij Zijn liefde delen in het bijzonder aan hen die het nu zeer zwaar hebben.

Namens de Kerkenraad, het Pastoraal team en de Voorganger van VEG Nieuwvliet c.a.