

**Orde van dienst voor zondag 22 november 2020**  
**Eeuwigheidszondag**

In deze dienst willen wij hen die gestorven zijn voor Gods aangezicht gedenken.

- Voor de dienst zingen we de Psalm van de zondag: Ps. 97  
<https://www.youtube.com/watch?v=r7CVhBvs5fY>
- Woord van welkom, mededelingen en collecteaankondiging door OvD : Adri van de Ree
- Aansteken gemeentekaars en weektekst door OvD
- Votum & Groet
- Lied: Eens als de bazuinen klinken  
<https://www.youtube.com/watch?v=5phE8QdN1AA>
- Bloemstuk, woordje uitleg door Arjanne
- Openingsgebed
- Lied: Psalm 130: 'Uit de diepten roep ik tot U'  
<https://www.youtube.com/watch?v=oKuMX5rTVb8>
- 1e Schriftlezing: Psalm 130 - door OvD
- 2e Schriftlezing: 1 Thessalonicenzen 4: 13 – 18
- Verkondiging: Helden zijn ons voorgegaan
- Lied: Opwekking 818 - Op die dag in de hemel  
<https://www.youtube.com/watch?v=gOL301uju-c>
- Wij gedenken: Inleiding  
Openbaring 21: 1 – 5a  
En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer. En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij, die op de troon gezeten is, zei:  
Zie, Ik maak alle dingen nieuw.
- Namen worden genoemd  
Wij noemen de namen van hen die het afgelopen jaar gestorven zijn:  
Telkens wanneer een naam wordt genoemd kan een familielid of kennis een kaars aansteken.
- Tijdens het noemen van de namen en het aansteken van de kaarsen luisteren we naar Nearer, My God, to Thee (André Rieu)  
[https://www.youtube.com/watch?v=v1mQT1u\\_45I](https://www.youtube.com/watch?v=v1mQT1u_45I)

- Kaars voor allen die kort of langer geleden gestorven zijn en die nog altijd heel erg worden gemist. Met deze kaars willen we gedenken; de dierbaren die in onze persoonlijke familie- en vriendenkring zijn heengegaan.
- Tot slot ontsteken we een kaars en gedenken de naamloos velen die wereldwijd stierven als gevolg van ouderdom, ziekte, oorlog, honger of geweld. En we noemen hier ook de vele ontelbare slachtoffers bij de vluchtelingen die onderweg naar een veilige bestemming gestorven zijn. We geloven dat God hun namen kent en zich over hen ontfermt.
- Dankzegging, voorbeden en 'Onze Vader'.
- Lied: Tel uw zegeningen
- <https://youtu.be/hpsNrpC1-ac>
- Zegen
- Slotlied: Lichtstad met Paarlen Poorten, het Groot Nederlands Johannes de Heer Koor  
<https://www.youtube.com/watch?v=WmWk94A6ZrM>