

## Weekbrief in coronatijd



**Datum: donderdag 12 november**

Beste broeders en zusters van VEG Nieuwvliet c.a.

### **Een parel in Gods Hand**

We kennen denk ik allemaal het liedje van Elly en Rikkert "Je bent een parel in Gods hand". Het bovenstaande lied doet ons denken aan een pasgeboren baby. Dat kleine hoofdje met die schitterende oogjes, dat neusje, de lipjes, dat zachtroze, perzikachtige huidje. Kijk alleen maar eens naar de handjes met die kleine vingertjes. Een parel! In de bovenstaande zin wordt het geloof in de Schepper beleden. Hij maakt je tot een parel. Hij houdt zo'n parel vast. Je bent veilig en geborgen in Zijn Hand. Hij wil je tot Zijn kind maken.

Van elk mens, pas geboren of al heel oud en alle leeftijden daartussen geldt: je bent door God de Schepper gemaakt en je wordt geroepen om tot zijn eer te leven, een pareltje aan Zijn Kroon.

*We blijven ons hele leven een parel in Gods hand ook al hebben we te maken met ziekte, zorgen, teleurstelling en problemen*

In deze corona tijd worden we extra geconfronteerd met de kwetsbaarheid van het leven. Ook bij het ouder worden, wordt het leven kwetsbaar, soms heel kwetsbaar. Rimpels doortrekken het gelaat. De Bijbel spreekt over de grijsheid. Mozes spreekt over zeventig of tachtig jaar en het uitnemendste daarvan is moeite en verdriet.

En toch ook deze mens blijft een parel in Gods hand, al verandert de glans.

De parel ontstaat eigenlijk door iets wat de oester binnengedrongen is.

De zonde, wat het ook geweest mag zijn, dringt je leven binnen en Jezus wil je hiervan vrijzetten, ofwel vrijkopen. Hij bekleedt je met Zijn schoonheid en Zijn heerlijkheid. De zonde wordt bekleed met parelmoer.

En het mooie is dan dat als je Jezus vergelijkt met die persoon en je bedenkt hoe Hij alles aflegde, alles opgaf om die ene waardevolle kostbare parel te kopen en je vraagt je af of jij dan die waardevolle parel bent. Kostbaar genoeg om alles voor af te leggen om jou te kopen, jou te redden, jou mee te nemen en te dragen in Zijn Hand, in Zijn Tegenwoordigheid, aan Zijn Hart. Dat is het bijzondere aan dat eenvoudige kinderlied, die eenvoudige tekst.

Weet je dat de Vader je kent  
Weet je dat je van waarde bent  
Weet je dat je een parel bent  
Een parel in Gods hand  
Een parel in Gods hand

Ik weet dat de Vader mij kent  
Ik weet dat ik van waarde ben  
Ik weet dat ik een parel ben  
Een parel in Gods hand  
Een parel in Gods hand



Met zusterlijke groet,  
Teunie Basting

## **KERKDIENST zondag 15 november: Heilig Avondmaal**

---

Op zondag 15 november is er **eredienst met Heilig Avondmaal**. Het kerkbezoek is nog altijd beperkt tot 30 mensen. Gelukkig kunnen we thuis meekijken naar de online dienst. We kunnen ook thuis deelnemen aan het Heilig Avondmaal. Je kunt voor de dienst begint een glaasje wijn of sap en een stukje brood klaarzetten. Gelieve op voorhand in te schrijven als je de dienst fysiek in de kerk wilt meemaken.

**Het thema komende zondag is GASTVRIJHEID**. Dat behoort tot het wezen van de kerk, maar sterker nog tot het wezen van God zelf. Goed om de Bijbelteksten al op voorhand te lezen.

**Bijbelteksten: Genesis 18:1-14 en Hebrëeën 13:1-2**

### **Zegenbede**

---

Langs deze weg proberen we - de Kerkenraad, het Pastoraal Team en Voorganger - elke week met jullie in contact te blijven. Uiteraard kun je ook altijd telefonisch contact opnemen.

*Laat ons nu voor de Heer zijn goedertierenheid toezingen en vereren de God die ons bevrijdt. Want wie zijn hulp verlangt, Hem aanroept in gebeden, verlost Hij uit de angst en leidt Hij tot de vrede.*

**Moge de vrede van God u rust geven, dat de angst u niet verkramp. Te midden van de storm is Hij ons baken, ons licht en onze haven. De Heer is onze Schuilplaats. Amen.**

**Namens de Kerkenraad, het Pastoraal Team en de Voorganger van VEG Nieuwvliet c.a.**

