

Weekbrief in coronatijd



Datum: donderdag 19 november

Beste broeders en zusters van VEG Nieuwvliet c.a.

Bemoedigen*

Zijn wij koorleiders of horen we bij de Korachieten?

Lees het onderstaande knipsel:



Samengevat: 1. Laat het maar gebeuren. 2. Er is een schuilplaats (vers 2). 3. Eén is er altijd bij ons (vers 8). Het lezen van de daaropvolgende verzen is zó mooi. Gewoon even doen hoor. Psalm 46! Dan lees je vervolgens ook van een opdracht. Wees gerust en probeer je niet te verzetten tegen de huidige situatie. Dat kost tijd en veel energie. Het gemopper (ook onder Christenen) is niet van de lucht. Zelfs ruzies door de korte lontjes. Gebruik eens een beetje meer tijd om na te denken en te berusten. En dan is vers 12 een uitkomst. Dat vers staat er niet bij in het knipsel, *dus Bijbel Open!* Lees het en nog een keer. We hebben het nodig. Maar.....

Na een dergelijke 'opsteker' betrap ik mezelf er op dat dat snel wegebt en ik weer overschakel naar de waan van de dag. Het vervelende mondkapje, niet sporten, geen regulier kerkdiensten etc. etc. Probeer het getal 46 gewoon te onthouden en lees in de loop van de week de psalm nog eens. Boven onszelf uit stijgen, om bevrijd te worden uit ons kleine cirkeltje waarin we ons zo gemakkelijk kunnen opsluiten. En vergeet niet: *We hebben elkaar nu echt zó nodig!*

Op internet Googelen op 'Korachieten' is ook heel leerzaam. Velen van hen kwamen in opstand... Velen hielden ook hoop. Vooruit, ik heb een keus gemaakt, ik ben ook een *Korachiet!* En moet hier dus iets mee. Namelijk: **Bemoedigen!** *= Opbeuren, aanmoedigen, moed geven, aanzetten tot..



Bemoedigen

KERKDIENST zondag 22 november: Eeuwigheidszondag

Op zondag 22 november is het *Eeuwigheidszondag*. Het kerkbezoek is nog altijd beperkt tot 30 mensen. Gelukkig kunnen we van thuis meekijken naar de online dienst en delen in het verdriet maar ook in de hoop, samen met de families die iemand heel dierbaar zijn verloren.

Het thema komende zondag is: Helden zijn ons voorgedaan!

Op deze zondag wordt het verdriet en de pijn om het gemis benoemd. Maar de hoop mag ook weerklinken, we hebben een geloof met uitkomst en toekomst.

'Wij zeggen u met een woord van de Heer: wij, die in leven blijven tot de komst van de Heer, zullen de doden in geen geval voorgaan.' (1 Thess. 4:15)

Bijbelteksten: *Psalm 130 en 1 Thessalonicenzen 4:13-18*. Goed om de Bijbelteksten al op voorhand te lezen.

Gelieve op voorhand in te schrijven als je de dienst fysiek in de kerk wil meemaken.

Zegenbede

Een stukje uit **Psalm 130**

Uit de diepte roep ik tot u, HEER,
Heer, hoor mijn stem, wees aandachtig,
luister naar mijn roep om genade.
Ik zie uit naar de HEER, mijn ziel verlangt naar de Heer.
Meer dan wachters uitzien naar de morgen.
Israël, hoop op de HEER!
Bij de HEER is genade, altijd weer.

Vanuit de diepte, vanuit het verlies, vanuit het gemis mogen we roepen, aandacht vragen van de Heer. Hij is onze toevlucht. Hij wil u in zijn armen sluiten. Zijn warme genade wil u dragen in deze donkere dagen. Gods nabijheid toe gebeden!

Namens de Kerkenraad, het Pastoraal team en de Voorganger van VEG Nieuwvliet c.a.