

Datum: donderdag 5 november

Beste broeders en zusters van VEG Nieuwvliet c.a.

Laat je niet gek maken door het wereldnieuws

De Heer regeert en niemand anders. Dat was de betekenis van de droom die Nebukadnessar kreeg. Kennen we het verhaal niet van jongs af aan? Het grote beeld: hoofd van goud, borst en armen van zilver, buik en heupen van brons, benen van ijzer en voeten van ijzer en klei. Maar... zul je zeggen, kunnen wij nu iets leren van een droom van toen? Weliswaar een droom met zelfs de uitleg erbij, maar het is al zo lang geleden.

Daniel zei: 'Koninkrijken komen en koninkrijken gaan. Er is er maar ÉÉN die met Zijn Rijk eeuwig standhoudt'.

Ga maar na: de machtige koning Nebukadnessar ging ten onder, het Perzische rijk heeft maar twee eeuwen bestaan, de onoverwinnelijke Alexander de Grote stierf al op 33-jarige leeftijd en het machtige Romeinse Rijk heeft het ook niet gehouden. Ook Trump en Kim Jongun hebben niet het eeuwige leven en een pandemie is niet alleen van deze tijd. Sommige zaken overheersen zodanig het nieuws dat je er tegen op ziet om de krant open te doen of naar het journaal te kijken. Je wordt er gek van.

Maar laat je niet gek maken door het wereldnieuws en door de machthebbers van deze wereld. Alle reuzen hebben lemen voeten. Lees je bijbel, bidt elke dag mag je uitbreiden: Lees de krant met open Bijbel en gevouwen handen. Zeg elke dag meerdere malen tegen jezelf: "De Heer regeert ook in tijden van Corona, ruziënde wereldleiders, rampen en oorlogen". We vragen ons af, hoe zullen deze dingen aflopen?

Dat vroeg Daniel ook, het antwoord in 't kort: 'Dat mag jij (Daniel) niet weten. Het boek blijft dicht, Wat er in staat is geheim tot het einde gekomen is'. (Daniel 12:9) Daniel had vrienden in 't geloof. Ook wij hebben juist vandaag de dag onze broers en zusters in 't geloof zó nodig. Je kan gewoon niet zonder, laten we contact houden. Daarbij kunnen we de liefde naar elkaar niet missen. Dan refereer ik even aan de overdenking van afgelopen zondag 1 november.

- Spreek positieve woorden met en over elkaar
- Geeft tijd en aandacht
- Laat merken dat je om de ander geeft. Laat je niet gek maken door het nieuws.



Met broederlijke groet,

Liza Stoel

Terugblik Oogstdienst:

Zondag 1 november was het Oogstdienst. Normaal gesproken een feestelijke dienst met een kerk die versierd is met wat van het land komt en fruitbakjes voor onze gemeenteleden die 85+ zijn en onze zieken thuis en in het ziekenhuis. Omdat we nog steeds te maken hebben met corona heeft de kerkenraad er voor gekozen om geen fruitbakjes te maken, maar een pakketje Appelaere te bezorgen. Wel konden we een mooi versierde tafel zien. Pascal Lauwaert vertelde in de overdenking over de vrucht

van de liefde. Ondanks de omstandigheden een feestelijke dienst. Iedereen die zijn medewerking heeft verleend, hartelijk dank!



KERKDIENTST zondag 8 november: Conferentie

Op zondag 8 november is er kerkdienst met een maximum bezetting van 30 mensen. Gelukkig kunnen we thuis meekijken naar de online dienst die live uitgezonden wordt via kerkdienstgemist. De link vind je op onze website. Wil je de dienst fysiek in de kerk meemaken, gelieve dan op voorhand in te schrijven via de gekende kanalen. De ochtenddienst begint om 10.00 u. De middagdienst om 16.00 u. De Schriftgedeeltes voor komende zondag vind je hier. Mooi om de Bijbelteksten al eens op voorhand te lezen.

Thema : *Here God : Baken van rust*

Thema van de morgendienst : *Gods vrede: een baken.*

1e lezing: Psalm 62 : 1-9

2e lezing: Filip. 4 : 4-7

Thema van de middagdienst: *Gods vrede: geeft rust.*

1e lezing: Mattheüs 11 : 25-30

2e lezing: Filip. 4 : 4-7

ZEGENBEDE:

Langs deze weg proberen we - de Kerkenraad, het Pastoraal Team en Voorganger - elke week met jullie in contact te blijven. Uiteraard kan je ook altijd telefonisch contact nemen.

Liza besluit zijn korte overdenking met de woorden: je kunt niet zonder de ander, we hebben elkaar nodig, laten we contact houden. Het NLB lied 973 sluit daar mooi bij aan.

Om voor elkaar te zijn Uw hand en voet, te helpen wie geen helper had ontmoet: wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed, Halleluja.

Om voor elkaar te zijn Uw hart en mond, om op te komen voor wie is verstomd, voor wie gevangen zit of is gewond, Halleluja.

Roept U ons, Christus, Uw gezicht te zijn, gerechtigheid en vrede, brood en wijn, Uw liefde, hoop, geloof – Uw zonneshijn. Halleluja!

Geloof en hoop en liefde, zullen blijven, alle drie, **maar de allergrootste is de liefde.**

Laat het licht en de liefde van God ons allen vervullen, zodat we in die liefde mogen staan, leven en delen. Gods onmisbare zegen toegewenst.



Namens de Kerkenraad, het Pastoraal team en de Voorganger van VEG Nieuwvliet c.a.