

Weekbrief in coronatijd



Datum: donderdag 31 december

Beste broeders en zusters van VEG Nieuwvliet c.a.

Zo aan het eind van het jaar laten we passeren wat er dit jaar is gebeurd. Wat nemen we mee naar het nieuwe jaar en wat laten we achter?

Dat doen we in ons persoonlijk leven, wat er in de wereld gebeurt en wat onze gemeente heeft beziggehouden.

Een turbulent jaar, enerverend, aangrijpend, een jaar met verliezen en verdriet, maar toch ook een jaar met zegeningen.

We missen geliefden die zijn overleden.

Er zijn ook vreugdevolle momenten zoals we zondag 27 december hoorden bij het opnoemen van kinderen die geboren zijn, het huwelijk dat voltrokken is en we mochten een nieuw lid met haar gezin verwelkomen.

We hebben kerst mogen vieren al was het anders dan voorgaande jaren.

De boodschap van kerst blijft wel hetzelfde en mag ons bemoedigen.

Jezus het Licht voor de wereld is gekomen en wil ons Licht zijn ook in het nieuwe jaar.

Het Woord is mens geworden lezen we in Johannes 1 : 1 t/m 5

¹In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God.

²Het was in het begin bij God. ³Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. ⁴In het Woord

was leven en het leven was het licht voor de mensen. ⁵Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.



Er gaat ons *een Licht* op in het nieuwe jaar wanneer we ons oriënteren op *het Woord*.

Met verschillende woorden vertelt Johannes wie God is en hoe Hij handelt.

Dit nieuwe begin vertoont overeenkomsten met *het scheppingsverhaal in Genesis 1*

Tot wie zouden we anders moeten gaan? Hij heeft woorden van eeuwig leven.

Een moeilijk en turbulent jaar. Toch een jaar van onze Heer. Wij gaan vol goede moed het nieuwe jaar met onze Heer in. Zodoende zullen we het ook in 2021 kunnen uithouden.

Voor u allemaal ondanks zorgen die er nog zijn op welk gebied dan ook voor onze kinderen, voor de ouderen, voor mensen die midden in het leven staan en voor wie nog veel onzeker is wat Covid-19 met ons gaat doen.

Ook in onze gemeente nu we elkaar zo weinig kunnen ontmoeten bij de kerkdiensten en de activiteiten die anders door de week gehouden worden.

Moge de zegen van God jullie liefde en kracht geven.

Met zusterlijke groet, Teunie Basting

KERKDIENST zondag 3 januari 2021

Het kerkbezoek is nog altijd beperkt tot 30 mensen. Gelukkig kunnen we thuis meekijken naar de online dienst.

Gelieve op voorhand in te schrijven als je de dienst fysiek in de kerk wilt meemaken.

Het Woord op zondag spreekt nog meer tot ons als we de Bijbelteksten al op voorhand hebben gelezen.

Bijbelteksten: 1^e schriftlezing: Jesaja 60:1-6
2^e schriftlezing: Matteüs 2: 1-12

Het thema komende zondag is: *De Wijzen*

Zegenbede

Misschien zijn Zijn wensen voor ons wel duizend maal beter dan wat wij in gedachten hebben. God is onze Maker, Hij heeft het beste met ons voor. Hij zegt dat Hij er bij zal zijn.

Gezegend met liefde van de mensen om je heen.

Gezegend met troost als je verdriet hebt.

Gezegend met kracht als het moeilijk is.

Gezegend met vrede in je hart ondanks de omstandigheden.

Gezegend met moed om door te gaan.

Gezegend met wijsheid in het nemen van beslissingen.

Gezegend met blijdschap om de schoonheid van het leven.

Gezegend met goed nieuws.

Gezegend |

Gezegend |

Gezegend |

Gezegend |

Gezegend |

God kent onze wensen, Hij zal geven wat Hij voor jou speciaal in gedachten heeft.



Langs deze weg proberen we - de Kerkenraad, het Pastoraal Team en de Voorganger- elke week met jullie in contact te blijven. Uiteraard kan je ook altijd telefonisch contact nemen.

Namens de Kerkenraad, het Pastoraal Team en de Voorganger van VEG Nieuwvliet c.a.