

Weekbrief in coronatijd



Datum: donderdag 10 december

Beste broeders en zusters van VEG Nieuwvliet c.a.

Wat niet?

Even kort: Ik wil het er niet over hebben, de pandemie die ons land al een maand of negen in z'n greep houdt. Sterker nog het houdt heel de wereld in z'n greep en ik hoef er ook niets over te vertellen. Nieuws en media staan bol van dat ene. Ook in kerken is dit het onderwerp van gesprek en gebed. Trouwens: Al getest? Al in quarantaine gezeten? Al mensen in de omgeving die deze ziekte gehad hebben of misschien nog wel hebben. Of zelf besmet? *Besmet*, brr... alleen het woord al. Nogmaals ik wil het er niet over hebben. Maar schrijf nu eens iets actueels wat *niet* gelinkt kan worden aan die ziekte (zelfs het woord corona wil ik niet uitspreken). Je kent het gevoel misschien wel: Je wilt er eens een poosje niet aan denken. Maar waar schrijf je dan over? Zoeken naar Bijbelteksten over '**vertrouwen**' en '**zekerheid**' is een optie, tenslotte is dat altijd van toepassing. Maar je denkt dan toch weer het eerst aan corona, het ligt toch weer in het verlengde van wat nu speelt.

En nogmaals sorry, sorry, ik wilde het er niet over hebben, maar wat wordt er nu niet beïnvloed door die pandemie?

Precies, **dat niet: God niet.**
Hij wordt er niet door beïnvloed.
Hij gaat door met Zijn plannen.
Geeft dat ons vertrouwen.....?



Ja, dat geeft vertrouwen!

Onderstaande uitspraak is wel erg pakkend, iets voor de komende week.

Dat zorgen je hart zo in beslag nemen, is niet het gevolg van de maat van het gevaar, maar van de maat van ons geloof. (Maarten Luther)

Met broederlijke groet,
Liza Stoel

KERKDIENST zondag 13 december : 3^{de} Advent

Op zondag 13 december vieren we de 3^{de} Advent. Het kerkbezoek blijft beperkt tot 30 mensen. Zondag kunnen we DRIE kaarsen aansteken. Doe je mee? Als we dat samen doen bij de start van de dienst, geeft dat een gevoel van verbondenheid en verwachting. Samen op weg naar Kerst, steeds meer licht, ondanks de donkerte van het jaargetij en het hardnekkige virus. De Bijbeltekst voor nu zondag is een echte Adventstekst. Lees alvast!

Bijbelteksten: Lucas 1:26-39 en Lucas 1:46-56

Het thema komende zondag is: **Advent vieren met Maria.**

ZEGENBEDE



Zondag 3^{de} Advent komt Maria in beeld. Een arm Joods meisje uit Nazareth. God heeft Maria uitgekozen om Zijn Zoon in haar geboren te laten worden.

Maria antwoordt: 'de Heer wil ik dienen: laat er gebeuren wat U hebt gezegd'. Ook al is alles nog onduidelijk en vreemd, ze zegt 'JA' aan de Heer. En zingt het beroemde lied, het **Magnificat**:

*Mijn ziel prijst en looft de Heer,
mijn hart juicht om God, mijn Redder:
Hij heeft oog gehad voor mij,
zijn minste dienares.
Ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan,
heilig is zijn Naam.
Barmhartig is Hij van geslacht op geslacht,
voor al wie Hem vereert.*

Mogen ook wij 'JA' zeggen. En de Heer prijzen! Hij ziet naar u om, zijn barmhartigheid en liefde zijn uw deel. Stel ook uw huis open voor het Kind dat straks geboren wordt. Prijs God! Gezegende Advent!

Namens de Kerkenraad, het Pastoraal Team en de Voorganger van VEG Nieuwvliet c.a.