

Weekbrief in coronatijd



Datum: donderdag 17 december

Beste broeders en zusters van VEG Nieuwvliet c.a.

Opnieuw zijn we deze week in een lockdown aangeland. Nederland op slot. Corona heeft ons leven opnieuw op z'n kop gezet. We kunnen hierdoor van slag zijn, angstig, wat staat ons nog te wachten.....

In de Bijbel lezen we hoe ook het leven van Maria op z'n kop werd gezet door het bezoek van de engel Gabriël.

Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. (Lucas 1: 30-31)

Maria, een levenslustig, jong meisje. Je had mijn dochter kunnen zijn. Je was vol verwachting van wat het leven je zou brengen. Je toekomst lag open, je bedje was gespreid. Je maakte trouwplannen met een timmerman die bezig was een huisje voor je klaar te maken. Waarschijnlijk was je zelf druk bezig met je uitzet en bereidde je je voor om een gezin te stichten en mee te bouwen aan het Joodse volk.

Toen verscheen de engel. Je leven werd op zijn kop gezet. ***'Wees niet bang, Maria', zei hij. 'Rustig maar, meisje, je hoeft echt niet bang te zijn.'*** Hij erkende je gevoelens maar daarna viel hij met de deur in huis: ***'Luister, God is blij met je, je zult zwanger worden en bevallen van een zoon die je Jezus moet noemen.'*** Je wist wat die naam betekende: ***'God redt'*** en realiseerde je dat dit een bijzonder kind zou zijn.

De woorden die hij daarna zei: ***'God heeft je zijn gunst geschonken'***, hoorden we afgelopen zondag van broeder Goemaere. 'Je hebt genade gevonden in de ogen van God: je bent bevoorrecht!'

Hoe moet dat zijn geweest voor jou, Maria? Ik kan me voorstellen dat je heel graag bevoorrecht werd door God zelf, maar je moet ook hebben aangevoeld wat een weg er voor je lag. Je zou ongehuwd en ongepland zwanger worden. Dat betekende verlating, verachting, geroddel en vernedering.

Jij accepteerde dat. Je aanvaardde dit als Gods wil voor jou en ging de onduidelijke, onzekere weg, een totaal andere weg dan je een uur daarvoor bedacht had. Je zei dat God mocht doen wat Hij wilde in je leven. Je werd zwanger.

Het bracht hartverwarmende genade toen Jozef naast je ging staan, diepe verwondering toen herders en wijzen kwamen, vreselijke ontberingen toen je in de nacht moest vluchten en in een vreemd land een huishouden moest leren runnen, glunderende trots toen Jezus zijn naam waar ging maken: God redt! En het bracht diepe, intense, hartverscheurende pijn toen de zoon voor wie jij je leven neerlegde en alles verdroeg, stierf. Omdat ook dat Gods wil was.

Lieve Maria, wat was jij dapper en wat ben jij een voorbeeld en bron van inspiratie voor ons allen. Dank je wel voor je gehoorzaamheid!

Gods gunst en genade ontvangen kan betekenen dat het leven totaal anders loopt dan je had gedacht en naast vreugde ook veel lijden en verdriet betekenen.

Ik hoop dat wij net als Maria in vol vertrouwen op God onze weg mogen gaan!

Met zusterlijke groet, Ans Schol



KERKDIENST al of niet in periode van lockdown!?

Naar aanleiding van de nieuwe *lockdown* heeft de Kerkenraad een extra vergadering belegd met als enig agendapunt: het wel of niet fysiek open houden van onze kerkdiensten of terug gaan naar enkel online diensten.

Drie uitgangspunten hebben ons overleg bepaald.

- De eredienst behoort tot het wezen van de kerk. Het is het hart van onze ontmoeting met God en met elkaar.
- De zorg voor elkaar zowel voor ons lichamelijk en geestelijk welzijn.
- Als kerk hebben we ook een verantwoordelijkheid naar de maatschappij.

We hebben respectvol naar elkaars mening geluisterd en er is bij consensus besloten:

- De kerkdiensten gaan door zoals we ze nu organiseren met een max. van 30 kerkgangers (exclusief medewerkers zoals, geluidsgroep, leiding kindernevendienst, ouderling en voorganger).
- Zingen en muziek maken waarbij lucht wordt geproduceerd (blazers,...) kan tot nader order niet.
- Broeders en zusters die makkelijk de eredienst online kunnen volgen raden we aan om zoveel mogelijk thuis te kijken. Je vermijdt dan verplaatsingen/contacten en biedt ruimte aan mensen die meer aangewezen zijn op een fysieke dienst.
- Broeders en zusters die graag naar de kerk komen en daar ook behoefte aan hebben zijn van harte welkom. Op voorhand reserveren is echter noodzakelijk. Kan je onverhoopt toch niet komen, gelieve dan contact te nemen met Annie de Blik (06 12226268), dan kunnen anderen de plaats innemen.
- Als u naar de kerk komt, willen we u dringend adviseren om de RIVM maatregelen (handhygiëne, mondkap, looproute, anderhalve meter afstand, etc.) zeer nauwgezet op te volgen.
- En vanzelfsprekend, bij de geringste klachten: blijf thuis.

We hopen op die manier aan de noden van onze gemeenteleden zoveel als mogelijk tegemoet te komen, zonder onnodige risico's te nemen.

Aan het einde van onze vergadering hebben de Heer gevraagd om wijsheid bij het varen van een goede koers en dat we als Gemeente Gods een lichtbaken mogen zijn in deze donkere dagen.

KERKDIENST zondag 20 december : 4^{de} Advent

Op zondag 20 december vieren we de 4^{de} Advent. Zoals hierboven toegelicht blijft het kerkbezoek beperkt tot 30 mensen.

Zondag kunnen we DE LAATSTE kaars aansteken. Dan branden ze alle vier. We zijn nu helemaal klaar om het volle Licht te aanschouwen. Hij die het Licht is, zijn Naam is Jezus, uw Redder. Steken we zondag samen, bij de start van de dienst, de vier kaarsen aan? We zijn dan verbonden in het licht en de warmte van Advent, op weg naar het volle Licht van Kerst. De Bijbeltekst voor nu zondag is een en al licht. Lees alvast!

Bijbelteksten: Jesaja 62: 1-3 en Johannes 1:6-9, 19-23

Het thema komende zondag is: **Het ware Licht schijnt in donkere dagen**

Op donderdag 24 december vieren we Kerstavond.

Opgelet! Dit vindt niet plaats in Cadzand, zoals we dat al jaren doen, de dienst gaat door bij ons **in VEG Nieuwvliet om 19.30u.**

Op die manier kunnen veel mensen de Kerstavonddienst thuis meemaken. De kerk in Cadzand heeft hiervoor niet de technische middelen. De mensen van ZWH Cadzand volgen de online dienst met ons. De liturgie van de Kerstavonddienst hebben we samen opgesteld. Ook hier geldt dat het kerkbezoek beperkt is tot 30 mensen. Op voorhand aanmelden is noodzakelijk via het gekende kanaal.

Op vrijdag 25 december is het zover: KERST.

Dit jaar is er op Kerstdag een Kerstgezinsviering. Dit vindt plaats in VEG Nieuwvliet om 10u. De kindernevendienst vult een belangrijk deel van de dienst in. Kinderen zijn actief bij de dienst betrokken. Helaas kan het kindercombo niet live optreden. Maar ze hebben aan leuke alternatieven gedacht.

Ook hier kunnen slechts 30 mensen aanwezig zijn. De voorrang gaat natuurlijk naar gezinnen met jonge kinderen. Samen zijn ze met ongeveer 20 personen. Dus rest er nog plaats voor ca. 10. Spoedig reserveren is de boodschap.

ZEGENBEDE

Zondag: vierde Advent

Het is de laatste zondag van de Advent.

Wat voor Kerst zijn we aan het voorbereiden?

Wat voor Kerst verlangen we voor deze wereld die getekend is door angst en onzekerheid? Een wereld die zoveel bezit, maar zo vermoeid is.



Met Kerst vond God een huis in het hart van Maria, een eenvoudig meisje uit Nazareth. Maar hoe triest is het te weten dat er voor het Kind geen plaats was in het gastenverblijf. God zoekt om bij ons te komen wonen...

Jezus zegt: 'Ik sta voor de deur en klop aan.' (Openbaring 3:20)

Als we de deur van ons hart voor hem openen, zal hij binnenkomen en bij ons blijven. Kerst betekent: het Kind ontvangen en met hem kwetsbare mensen die op zoek zijn naar warmte, troost en hoop.

Wie Hem ontvangen en in Zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. (Joh. 1:12)

Kerst betekent dat we Gods kinderen zijn geworden. Hallelujah!

Namens de Kerkenraad, het Pastoraal Team en de Voorganger van VEG Nieuwvliet c.a.