

Weekbrief in coronatijd



Datum: woensdag 23 december

Beste broeders en zusters van VEG Nieuwvliet c.a.

Na het ochtendnieuws, vertelde ik het volgende aan Mieke, het is alsof alles samenkomt in een brandpunt: nog strengere maatregelen omwille van een gevaarlijke variant van het virus. Grenzen met het Verenigd Koninkrijk worden gesloten. Ellenlange files langs de weg naar Engeland door Brexit. Europese onderhandelaars die maar geen deal vinden met zware gevolgen voor onze economie. En alsof dat niet genoeg is, we zitten in de donkerste dagen van het jaar waarin niets mag... Nooit eerder meegemaakt. Je zou er mistroostig van worden.

Maar... wacht eens even!
Een brandpunt brengt alles samen in één punt waar het brandt als een 'LICHPUNTJE'.

Mag deze verwarrende tijd ons aan het denken zetten. Nù op dit bijzonder moment van het jaar. Straks Kerstavond en Kerst. Veel afleiding is er niet... Misschien een buitengewone kans om ons te bezinnen.



Mogen al onze gedachten, onze angsten en twijfels samen komen in dat ene punt. Kerst. De geboorte van de Zoon van God! Daar brandt het eeuwig Licht, het Licht dat ons verlicht en verwarmt. Hij wil ons tot een lichtje maken in onze familie en omgeving, zodat we licht, warmte en liefde kunnen doorgeven.

Laten we de komende dagen samen bedenken, bidden en belijden: **Hij is onze Redder, de Messias. Hij is Heer van ons leven.** Laten we bidden voor onze wereld die krampachtig zoekt naar licht aan het eind van de tunnel. Mag het Licht van Kerst ons allemaal raken, vrede en zegen geven.

Deze weekbrief is iets anders dan wat je gewend bent. Iets dikker ook. Naast 'Lief en Leed' vind je een kerstverhaal, een kerstgedicht, een kerstpuzzel en een kleurplaat. Je leest ook over de diensten in deze kersttijd. Een beetje een kerstnummer, dus. Veel leesplezier!

Van harte mooie en betekenisvolle Kerstdagen! En voor 2021 een verlossing van de knellende banden van het afgelopen jaar. We mogen met verwachting uitzien: **Maranatha!** Voor jullie allemaal een gezond en gezegend nieuw jaar.

Met broederlijke groeten, Pascal

Een bijzonder kerstverhaal

En nu naar huis! Hij ging snel zijn spullen en de auto halen en vanavond reed hij naar Zwitserland voor een welverdiende skivakantie. Zijn vrouw en twee kinderen waren daar al, die hadden al een paar dagen kerstvakantie. Hij zou er vanavond laat pas zijn. Niet echt gezellig op kerstavond, maar het was even niet anders. Werk was nou eenmaal belangrijk en zijn riante inkomen zorgde ervoor dat de hele familie op vakantie kon. En tja, hij was zelf vaak weg, dat hoorde er gewoon bij. Hij was druk!

Hij liep het trapje op naar zijn woning en voelde in zijn zak om de sleutels te pakken. En voelde nog eens.... Hé waar was zijn sleutel nou?! Hij zette zijn aktetas neer en doorzocht zijn zakken nogmaals. Niets. In zijn tas? Ook niets. Boos keek hij om zich heen. Het werd al donker en zijn kantoor was al dicht, en trouwens daar had hij nu ook geen sleutel meer van. Zijn woning was goed beveiligd, dus daar kwam hij echt niet zomaar in. Dit kwam wel heel erg slecht uit! Hij voelde, tegen beter weten in, nogmaals in zijn zakken en besloot een slotenmaker te bellen. Maar ja, op kerstavond? Toen hij eindelijk iemand aan de lijn had, hoorde hij dat het wel even ging duren. De slotenmaker kon er niet voor acht uur zijn. Robbert zuchtte geërgerd en keek boos om zich heen terwijl hij zijn telefoon wegstopte.

“Hé chef, ben je je sleutels kwijt? Of is die meid van je eindelijk verstandig geworden en heeft ze je eruit geknikkerd?” Robbert keek verstoord op. Voor zijn neus stond, nou ja, een zwerver, dat was waarschijnlijk het goede woord. Hij zag er slecht gekleed en ongeschoren uit. “Euh.... Ja sleutels kwijt. Maar ik ben het aan het oplossen, dank u”. “Nou lekker dan op kerstavond, je treft het niet”...”Euh... nee, dat klopt. Nou ja, komt vast wel weer goed”, sprak Robbert ongemakkelijk.

“Wat ga je nou doen?” vroeg de zwerver in plat Amsterdams en met een grijns. Hij had geen haast en scheen wel te genieten van een babbeltje. “Nou, ik kijk wel even wat ik doe” sprak Robbert kortaf. Hij voelde zich ineens alleen, moe en koud. “Kom effe een bakkie bij mijn halen!” sprak de zwerver opgewekt. “Kijk, ik heb hier een klein bootje, vlak voor jouw mooie huis. Daar slaap ik en maak ik koffie. Je ken wel effe bij mijn wachten op de slotenmaker. Die pipo’s zijn altijd te laat”. De zwerver keek Robbert recht en verwachtingsvol aan. “Kom op, ouwe. Je blijft toch niet hier op de stoep staan? Kom een bakkie doen!”

Robbert twijfelde. Hij gaf heus wel eens geld aan goede doelen en dat gaf altijd wel een goed gevoel, maar contact met mensen van de straat had hij niet. Waarom zou hij ook? Maar nu....ach, waarom ook niet. Hij had in ieder geval een goed verhaal te vertellen straks bij de après-ski. “Oké, ik kom eraan”. En voordat hij het wist, zat hij op het kleine bootje te kijken hoe de zwerver water warm maakte op een klein gasbrandertje. “Ik heet Kees”, zei hij ineens en hij gaf Robbert een hand. Erg schoon was die hand niet, maar Robbert pakte hem toch vast. Kees scheen het heel erg leuk te vinden om iemand op zijn bootje te hebben en praatte enthousiast. “Weet je wat het is? Mensen kijken niet meer naar elkaar om. Terwijl het helemaal niet zo moeilijk is een beetje voor elkaar te zorgen hè? Zoals ik nou doe: ik zorg voor jou als een goeie buurman. Dat is mooi, toch? Jij loopt altijd langs mij heen en ziet me niet, maar ik zie jou wel. Dat is toch beter? Nou, hier, een bakkie koffie, warm en sterk”. Robbert nam vastberaden een slokje en genoot van de warmte van de koffie. Ondertussen vertelde Kees uitgebreid over zijn jeugd. Zijn ex vrouw en twee zonen die hij niet meer zag. “Mijn fout, hoor. Die jongens schamen zich kapot voor hun vader”. Hij vertelde hoe koud zijn bootje werd in de winter en hoeveel moeite hij moest doen om elke dag zijn eten bij elkaar te scharrelen.”

“Maar wat loop ik nou te roeptoeteren?” zei hij ineens. Hij griste de inmiddels lege koffiekop uit Robberts handen. “We moeten naar de kerk?” “Euhh, kerk? Ik denk niet dat...” “Jawel, daar hadden ze soep.

Heerlijke soep, gratis, omdat het kerstavond is, snap je? Kom, we gaan. Beter in een warme kerk met soep dan hier op deze ouwe vloot". Of het nu kwam door het enthousiasme van Kees, de rare gebeurtenissen van die avond of de veel te sterke koffie, Robbert besloot mee te gaan. Even later waren ze op weg naar de grote

St. Nicolaaskerk vlak achter het station. "Kijk", sprak Kees luid terwijl ze door de kou naar de kerk liepen, "Je hebt soep en je hebt soep. En bij de Nicolaas hebben ze soep, echte soep met ballen. Warme soep in een warme kerk. Heerlijk is dat". De deuren van de kerk stonden wijd open. Robbert en Kees konden zo doorlopen. De kerk was warm, prachtig verlicht en er klonk zachte orgelmuziek. Ze kregen elk een grote mok met soep en gingen naast elkaar zitten in de kerkbanken. "Nou wat zei ik? Soep!" Kees lachte tevreden, terwijl hij dankbaar de soep vasthield met twee handen en er bijna in leek te willen kruipen. Robbert lachte mee en keek toen om zich heen. Voor in de kerk stond een kerststal, met Jozef, Maria, natuurlijk een os, een paar schapen en een herder die om een hoekje keek. Allemaal keken ze naar de kribbe die in het midden stond. En in de kribbe... lag een kind. Robbert keek peinzend naar de kribbe. Wat was daar toch mee? Waarom was alles in deze kerk gericht op die kribbe, een voerbak, met alleen maar een kleine baby erin? Wat was er met dat kind dat het zo speciaal maakte?

"Mooi, hè?" Kees praatte luid en haalde Robbert ruw uit zijn gedachten. "Het Kind is gekomen! En weet je wat het mooie is? Hij laat iedereen binnen, zelfs jou met je rijke huis. Voor mijn is het niet moeilijk, ik heb toch niks te verliezen. Maar voor jou is het lastig hoor. Maar ook voor jou is ie gekomen. Je hoeft alleen je deur maar open te doen. O, hoor mij nou praten! Een deur opendoen, haha! Kom, we gaan, eens kijken of die slotenmaker er al is". Robbert schrok op uit zijn gedachten. Wat deed hij hier? Waarom zat hij in een kerk met soep en orgelmuziek? Waarom sprak hij met een zwerver over een kerstkind? Dit paste toch helemaal niet bij hem! "Ik moet ervandoor", sprak hij gedecideerd en hij stond op. "Dank voor de koffie en de soep, maar ik moet echt terug". Samen liepen ze terug langs de gracht tot ze weer bij het grote herenhuis van Robbert aankwamen. "Dank voor je hulp", zei Robbert, terwijl hij Kees een hand gaf en nogmaals in zijn ogen keek. Ze keken elkaar kort aan en ineens zag Robbert Kees zelf. Niet zijn vieze kleren, zijn rare bootje of grote babbels, maar hemzelf. Een man, getekend door het leven met vriendelijke ogen. Ze staarden elkaar kort aan, de zwerver en de zakenman. Toen kuchte Robbert. Hij keek snel opzij naar zijn huis, terwijl hij de hand van Kees losliet. "De sleutelmaker zal zo wel komen".

Hij keek weer naar Kees en hapte naar adem. Kees stond er niet meer, de stoep naast hem was leeg. Robbert draaide zich om, maar ook daar geen spoor van Kees. Snel liep hij naar het bootje voor zijn huis. Was Kees daar al naartoe gelopen? Maar het bootje zag er donker en verlaten uit, alsof er nooit iemand geweest was. De straat was uitgestorven en donker. Robbert was sprakeloos. Wat gebeurde hier?

Hij huiverde en stak zijn handen diep in zijn zakken. Hier moest een verklaring voor zijn. Hij bewoog zijn handen en hapte toen opnieuw naar adem. In zijn hand lagen zijn eigen huissleutels, die al die tijd gewoon in zijn jaszak hadden gezeten. Robbert klemde zijn sleutels vast en zocht naar een rationele verklaring; die moest er zijn. In de verte hoorde hij de klokken van de St. Nicolaaskerk en ineens klonken de woorden van Kees in zijn gedachten: "Het kerstkind laat iedereen binnen, zelfs jou met je rijke huis. Je hoeft alleen maar de deur open te doen". Robbert keek nogmaals naar het bootje en naar zijn eigen huis. Toen stapte hij naar voren, hij haalde zijn sleutels tevoorschijn en maakte zijn deur open.

Tekst Simone Schoemaker, uit ZIEN, Stichting tot Heil des Volks.

**“Komt allen tezamen, jubelend van vreugde,
Kom nu, o Kom nu naar Bethlehem”!**



De vierde kaars brandt, het wordt wéér wat lichter op weg naar het feest van de geboorte van Jezus. Donderdagavond staan we in het volle Licht. Door Jezus mogen wij nu het licht van de wereld zijn. (Matteüs 5:14) Niemand zet een brandende lamp onder een emmer. Nee, we mogen, moeten en kunnen schijnen voor alle mensen. Zeker in deze tijd kunnen we veel voor elkaar doen. Liefde tonen, bidden, meeleven, praktische hulp (op 1,5 meter afstand) bieden. Maar het belangrijkste is dat je door jouw aanwezigheid al je omgeving verlicht. Omdat Jezus in je woont. Jezus zegt: 'je bent het licht, zo ben je gemaakt.' Zorg er dus voor dat het gezien wordt.

LAAT MAAR SCHIJNEN DAT LICHT.

Steek elkaar aan....

Ik zie toekomst in jou is de titel van het advents-project van de kindernevendienst. De kinderen waren weer digitaal aanwezig met lied en muziek. Zo blijven we met elkaar verbonden en leven we SAMEN toe naar kerst. !Goed gelezen, Niels!



Fijn ook, die techniek, geweldig wat jullie elke zondag weer doen. Het is veel werk maar zonder jullie geen (online) diensten. Dank!

Als alle beperkingen waar we nu mee te krijgen ons soms wel eens neerslachtig doen zijn, eenzaam of onverschillig? Radeloos omdat je écht niet meer weet hoe het moet met je bedrijf, je baan, je kinderen de hele dag thuis terwijl jij thuis werkt.... *Steek een kaars aan en breng je zorgen, in het Licht, bij het Kind, Hij wil er zijn voor jou!*

Goede God, wat fijn dat U altijd naar ons luistert als we bidden.

Laten we thuis gewoon op dit moment even stil worden en denken aan hen waar we van houden en waar we ons zorgen over maken. Onze broeder, zuster, ook over kerkmuren heen. Vrienden, burens, collega's. *Geef hen licht, Uw Licht en maak het lichter....*

We bidden voor ouderen en alleenstaanden die alleen zijn tijdens deze kerstdagen.

Corona zieken en zij die in quarantaine zitten. Zieken die niet meer beter worden. Zij die hard aan het vechten zijn om een ziekte te overwinnen of zij die in onderzoeken zitten en vol spanning afwachten wat hen te wachten staat. Mensen met een beperking of die dementerend zijn en helemaal niets van deze situatie begrijpen. En altijd zijn daar weer de verzorgenden, voor echte medische zorg, een luisterend oor, een helpende hand of een opbeurend praatje. Engelen zijn het, Lichtpuntjes!

Zo willen we graag met iedereen verbonden blijven! Maar dat kan alleen als we weten wat u bezighoudt. We willen delen in uw vreugde en in uw zorgen. Het Pastoraal Team staat voor u klaar. Telefoonnummers en emailadressen vindt u in de seizoengids.

***“Oh, Kind ons geboren, liggend in een kribbe. Neem onze liefde in genade aan.
U die ons liefhebt, U behoort ons harte. Komt laten wij aanbidden, die Koning”!***



KerstSudocu

Sudo©u



met christelijke plaatjes

Deze Kerst-Sudo©u puzzel bestaat uit een veld van 6 x 6 hokjes. Het gebied is onderverdeeld in zes rechthoeken van 3 x 2 hokjes. In die hokjes moeten de plaatjes worden getekend, zodat elk plaatje precies één keer voorkomt in elke rij, in elke kolom en in elk vakje.



Coronakerst

Het mooie Kerstlied:
'Komt allen tesamen'
brengt me dit jaar van de wijs.
Drie koningen die
naar het Kindje toekwamen
blijven thuis in hun paleis.
De herders bij nachte,
die de ster zochten,
blijven gewoon in het veld.

De herberg blijft leeg,
want gasten die mochten
niet komen, dat was hun verteld.
De engel die zingt
van: 'Vrede op aarde',
en 'het licht schijnt overal',
ziet dat zijn boodschap
van eeuwigheidswaarde
minder luid klinkt bij de stal.

Maar desondanks
herdenkt men het wonder
van 't Kindje, zoals ieder jaar.
Dat maakt deze Kerst
ook dit jaar weer bijzonder,
op afstand toch dicht bij elkaar.
Kerst is nu anders
dan voorgaande jaren,
maar de boodschap die staat.

We mogen de liefde
en vrede ervaren,
hoe het leven ook gaat.
Achter de wolken
blijft de ster schijnen,
en zijn we het virus straks kwijt
Dan schijnt de ster weer,
als de wolken verdwijnen
heel helder, net als altijd.

© Hans Cieremans



Woordzoeker kerstverhaal

Y E O D W G Z K W Y H E R B E R G O U D
 R X S D Y Q G X X Q G G J U A R K Y Y Y
 D Q N K E L I S A B E T H C Y Q L F I L
 Y U U H O I E Z E L P G P O A H C S A J
 A I H E D N Q N J F H S C R Y M R C Q E
 J R W R W B K J O H A N N E S W M L C Z
 J I Q D A K A M E L E N H J H B C B A U
 L N C E U X B W E W H G S N Q Z P I S S
 T I U R G R P J L I S W T X H A T N P V
 A U C S U G P P P J T G T Q K C G G A I
 U S J X S S M E S Z E A Z K G H E D R H
 G N V F T C E Q I E R B R U B A O M Y U
 K K K W U H N E M N Q R W S Y R C X E S
 Q R M A S A G M E E W I C N W I H A J R
 T I A J C P E I O N N E Q G L A G N D F
 J B R O X E L R N G H L O C F S Q N U S
 B B I Z A N E R D Z B A L T H A S A R R
 E E A E V R N E N D A A T T Z B T O A D
 M X L F C T S R P W M V F V R F A J Y Z
 M E L C H I O R M W I E R O O K L T I V

Anna,
 Augustus,
 Balthasar,
 Caspar,
 Elisabeth,
 engelen,
 ezel,
 Gabriël,
 goud,
 herberg,
 herders,
 Jezus,
 Johannes,
 Jozef,
 kamelen,
 kribbe,
 Maria,,
 Melchior,
 mirre, os,
 Quirinius,
 schapen,
 Simeon,
 stal, ster,
 wierook,
 wijzen,
 Zacharias



KERSTAVONDDIENST 24/12 -en- KERSTGEZINSVIERING 25/12

Op donderdag 24 december vieren we Kerstavond.



Opgelet! De kerkdienst vindt niet plaats in Cadzand, zoals we dat al jaren doen, de dienst gaat door bij ons **in VEG Nieuwvliet om 19.30u**. Op die manier kunnen veel mensen de Kerstavonddienst thuis meemaken. De kerk in Cadzand heeft hiervoor niet de technische middelen. De mensen van ZWH Cadzand volgen de online dienst samen met ons. We hopen en bidden dat u mag genieten van een sfeervolle Kerstavonddienst zowel in de kerk als thuis. Het kerkbezoek is beperkt tot 30 mensen. Op voorhand aanmelden is noodzakelijk via het gekende kanaal.

Op vrijdag 25 december is het zover: KERST.

Dit jaar is er op Kerstdag een **Kerstgezinsviering**. Het is dan ook een dienst gericht op gezinnen, maar iedereen jong en oud zal kunnen genieten van het kerstverhaal en de kerstliederen. Mooi om onze kleintjes in actie te zien. Een aantal zaken zijn met de kinderen op voorhand opgenomen, andere zaken gaan live door in de kerk. Veel gezinnen zullen de dienst thuis volgen. Dus, als je de dienst fysiek in de kerk wil meemaken, dan kan dat. Maar ook hier kunnen slechts 30 mensen aanwezig zijn. Gelieve aan te melden.

Zondag 27 december

Anders dan aangekondigd in het Maandblad is er zondag 27/12 geen Avondmaal. Ds. Hedy Cappon is omwille van de coronamaatregelen verhinderd om te komen. Br. Slabbekoorn is zo vriendelijk geweest om ons in een korte tijdspanne uit de nood te helpen en zal de dienst leiden. Kerkbezoek is beperkt tot 30 mensen. Gelieve aan te melden.

Schriftlezingen voor zondag 27/12: Psalm 71: 5 - 9 en 14 - 19, Lucas 2: 36 – 38

Zegenbede

Waarom gaat er zoveel aandacht naar Kerst, en dat niet alleen in de kerk, maar ook in de muziek, in onze shoppingstraten...?

En dit jaar is er wel bijzonder veel aandacht voor Kerst bij onze bewindslieden en in de de pers, waarom eigenlijk... ?

Waar het *echt* om gaat met Kerst staat al in de Psalmen geschreven. Lees hier een stukje uit een psalm van koning Salomo, die hij schreef duizend jaar voor de geboorte van Jezus.

*Geef, o God, uw wetten aan de Koning,
uw gerechtigheid aan de Koningszoon.
Moge Hij uw volk rechtvaardig besturen,
redding bieden aan de armen.
Moge in zijn dagen de rechtvaardige bloeien,
de vrede wereldwijd zijn tot de maan
niet meer bestaat.*

*Hij zal bevrijden wie arm is en om hulp roept,
wie zwak is en geen helper heeft.
Hij ontfermt zich over weerlozen,
wie arm is, redt hij het leven.
Hij verlost hen van onderdrukking en geweld.*

*Leve de Koning!
Men zal hem goud van Seba schenken,
zonder ophouden voor hem bidden,
hem zegen toewensen, dag aan dag.
Zijn Naam zal eeuwig bestaan, zijn Naam
zal voortleven zolang de zon zal schijnen.*

*Geprezen zij God, de HEER.
Hij doet wonderen, hij alleen.
Moge zijn glorie heel de aarde vervullen.
Amen, amen!* (Psalm 72)



Van harte een bijzonder mooie Kerst, vol vreugde, vrede en licht, Zijn Licht.

Namens de Kerkenraad, het Pastoraal team en de Voorganger van VEG Nieuwvliet c.a.