

Weekbrief in coronatijd



Datum: donderdag 3 december

Beste broeders en zusters van VEG Nieuwvliet c.a.

Vorige week hebben we in de weekbrief kunnen lezen dat **Advent** de tijd van inkeer en stilte, van ootmoed en ernst is. Voordat we het Kerstfeest vieren (inclusief kleurige kerstballen en een heerlijk kerstdiner) is het goed om ons in stilte te bezinnen op het komen van Christus. Heel wat anders dan alles vragen. Wat betekent dit voor jou en mij?

Op de site van het Nederlands Bijbel Genootschap zag ik een stukje staan over *bijbelteksten die "schuren"* Hiermee wordt bedoeld dat er bijbelteksten kunnen zijn waar we niet zo goed mee uit de voeten kunnen. Daar staat tegenover dat er juist weer andere bijbelteksten zijn die bemoedigen en helpen die bewuste bijbelteksten beter te begrijpen. Dit wil ik met jullie delen, omdat het deze week Sinterklaas is en zondag 2^e Advent.

Kun je zomaar alles aan God vragen? Dat brengt ons bij de gedachte "**God is Sinterklaas niet**".

En toch lezen we in Mattheüs 18 : 19 de volgende bijbeltekst.

"Ik verzeker het jullie nogmaals: als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren".'

Dit zijn dus wel twee uitersten. Toch klopt het wat er staat. Want het kan niet zo zijn dat Jezus zijn beloftes niet waarmaakt. Wat een prachtige belofte doet Jezus hier.

Hij *verzekert* het ons. We kunnen er dus echt van op aan.

Bidden is meer dan iets vragen of het afwerken van een verlanglijstje. God is inderdaad Sinterklaas niet. Bidden is jouw plannen en wensen afstemmen op die van God. Jouw leven verbinden met Hem. Het mooiste voorbeeld van zo'n gebed geeft Jezus zelf. In de hof van Getsemane bidt Hij tot zijn Vader of de beker van lijden voorbij mag gaan. Jezus weet wat Hem te wachten staat, maar voor het zover is, stort Hij zijn hart uit. Hij zegt hoe bang Hij is en durft in te brengen wat Hijzelf het liefst zou willen. Tegelijk weet Hij dat God een eigen plan heeft en dat Gods wil goed is.

Wat we daarvan mogen leren is, dat we alle gevoelens, angsten en verlangens aan God kunnen voorleggen. Zelfs als we weten dat het anders zal lopen dan we zelf zouden willen.

Nee, dan zul je God niet gaan ervaren als een soort Sinterklaas. Je zult hem leren kennen als je *Hemelse Vader* die het beste met je voor heeft. Hij heeft een plan voor je leven. Niet alleen voor het leven hier op aarde, maar ook voor het leven hierna. Ook zul je gaan merken dat je de dingen anders gaat zien en dat je een positieve invloed gaat krijgen op je omgeving.

Zo mogen we ons in deze periode van Advent voorbereiden op het gedenken van de geboorte van Jezus en Zijn wederkomst verwachten. Of zoals ik ergens las het "*Ere zij God*" van Kerst, is het "*U zij de glorie*" van Pasen.

Met zusterlijke groet,
Teunie Basting



KERKDIENST zondag 6 december : 2^{de} Advent

Op zondag 6 december vieren we de 2^{de} Advent. Het kerkbezoek is nog altijd beperkt tot 30 mensen. Gelukkig kunnen we thuis meekijken naar de online dienst. Deze zondag kan je thuis TWEE Adventskaarsen aansteken, fijn om dit bij het begin van de dienst te doen. Op die manier zijn we verbonden in de verwachting van Jezus' komst met Kerst. Het Woord op zondag spreekt nog meer tot ons als we de Bijbelteksten al op voorhand hebben gelezen.

Bijbelteksten: 1 Joh. 1:1-10 en Titus 2:11-15

Het thema komende zondag is: **Leven-Licht-Liefde**

Gelieve op voorhand in te schrijven als je de dienst fysiek in de kerk wil meemaken.

Zegenbede

Langs deze weg proberen we - de Kerkenraad, het Pastoraal team en Voorganger - elke week met jullie in contact te blijven. Uiteraard kan je ook altijd telefonisch contact nemen.

Teunie schrijft: Bidden is meer dan iets vragen of het afwerken van een verlanglijstje. God is inderdaad Sinterklaas niet.

*Zoek eerst het Koninkrijk van God
en zijn gerechtigheid
en dit alles ontvangt u bovendien.*

*Bidt en u zal gegeven zijn,
zoekt en gij zult het zien,
klopt en de deur zal opengaan.
Halleluja, Halleluja!*

Advent is als de herders op zoek gaan en vol verwachting uitzien naar het Kind met de Naam Immanuel. Hij heeft de deur van het licht, van de liefde, en van de hemel wagenwijd openzet. Geprezen zij zijn Naam, 'Immanuel', God kiest voor ons. Gezegende Advent!



Namens de Kerkenraad, het Pastoraal team en de Voorganger van VEG Nieuwvliet c.a.