



Datum: donderdag 14 januari 2021

Beste broeders en zusters van VEG Nieuwvliet c.a.

De muren komen op me af!

We zitten met zijn allen thuis, Nederland zit op slot. En dat blijft voorlopig nog zo. Het is niet anders, ook in andere landen van Europa.

Thuis zijn is heel vaak een zegen, het voelt goed. Maar in coronatijd is dat wel eens anders.

De muren komen op je af. We zijn thuis, maar met teveel en te dicht op elkaar. Verplicht thuiswerken, verplicht thuisonderwijs. 'Thuis' is nu van het goede teveel...

Ons ongeduld groeit. We willen opnieuw naar de sport, de muziek, ballet, school,... de collega's op het werk, familie ontmoeten... O ja, en dat koffietje met een chocolaatje op een verwarmd terras...

Hoe lang nog? Hoe lang zitten we nog opgesloten in eigen huis. De onzekerheid weegt.

De tweede golf drukt zwaarder dan de eerste. De feesten waren al in mineur, geen vuurwerk, geen opwinding. Wat ons rest zijn donkere, koude en natte dagen.

Ondertussen laten de beelden van vluchtelingen in gescheurde tenten me niet los. Achter prikkeldraad, blootvoets, verkleumde handen, nauwelijks eten noch drinken, geen sanitair... Schokkende beelden. Een idyllische vakantiebestemming, het Griekse eiland Lesbos! Nu een afgebrand tentenkamp met meer dan tienduizend mensen in de bittere kou. Het zijn confronterende beelden, hoe ga ik hiermee om als christen? Wij, die wonen in een veilige en comfortabele buurt. Een voorrecht, zeer zeker! dat ons niet ontslaat van mededogen en betrokkenheid.

Het doet me denken aan de vele Bijbelteksten waarin mensen op zoek gaan naar een veilige thuis, een veilige stad om in te wonen. Ze zijn op de vlucht of in ballingschap. Ze hebben nauwelijks beschutting, geen bescherming. Het voelt akelig, het maakt bang. Veel mensen in Bijbelse tijden riepen het uit, lees er de Psalmen maar op na.

*Bekenden hebt u van mij vervreemd, [...]
ik ben ingesloten en zie geen uitweg meer.
Mijn ogen zijn dof van ellende,
ik roep u aan, HEER, elke dag,
en strek mijn handen naar u uit. (Psalm 88:9-10)*

We hebben Kerst net gevierd, een hemels gebeuren! Maar kort daarna moeten Maria en Jozef met hun kleine Jezus vluchten naar Egypte. Veiligheid, bescherming, thuis, waar zijn die gebleven?

Ook tijdens zijn volwassen leven vond Jezus geen veilige plek om zijn hoofd neer te leggen. *'De vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de Mensenzoon kan zijn hoofd nergens te ruste leggen.'* (Matt. 8:20)

Gelukkig is de Bijbel een boek van hoop. Hoe mooi! Het laatste hoofdstuk van de Bijbel, Openbaring 22, eindigt met **'thuiskomen'**. Er is een nieuwe woonplaats voor de mensen. Een stad waar God zelf bij de mensen woont.



In het midden van het plein van de stad en aan weerskanten van de rivier stond een levensboom, die twaalf vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing. Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon van God en van het Lam zal daar in de stad staan. (Openbaring 22: 2-3)

Een stad waar mensen van elke stand, van elke taal, van elke kleur, thuis mogen zijn: in veiligheid, gezondheid en in vrede. 'God is met ons', IMMANUEL, ook in de lockdown! Geprezen zij zijn Naam!

Met broederlijke groeten, Pascal

KERKDIENST zondag 17 januari 2021

Het kerkbezoek is nog altijd beperkt tot 30 mensen. Gelukkig kunnen we thuis meekijken naar de online dienst.

De week van 17 t/m 24 januari is elk jaar de week van Gebed voor de eenheid van christenen. Dit jaar is het thema '**Blijf in mijn liefde**'. Het is een oproep van Jezus Christus, een centrale boodschap in het Johannesevangelie.

Het Woord op zondag spreekt nog meer tot ons als we de Bijbelteksten al op voorhand hebben gelezen. **Bijbelteksten** : **Jes. 5:1-7** en **Joh. 15:1-17**

ONLINE JEUGDDIENST -morgen- vrijdag 15 januari

Deze online Jeugddienst zal plaats vinden via het YouTube kanaal van VEG Wormerveer van 20.00 u. tot 21.00 u. Hiernaast vinden jullie de flyer.

Het thema is: '**Ben jij immuun?**' Zeker in een wereld waarin er op dit moment zoveel speelt en er van alles op ons af komt.. Hoe houd jij je als christen staande??

Spreker is Jonne Knevel, muziek door de Ruach Band.

ZEGENBEDE

'Een bron van zegen zul je zijn'.

Dat zei de HEER tegen Abram. Wie wil dat nu niet?! Een bron van zegen zijn. Een prachtige manier van zeggen. En je ziet het voor je: mensen die in de kracht van de Geest liefde uitdelen, die aandachtig zijn, een luisterend oor bieden, praktisch helpen, altijd een bemoedigend woord hebben. Kent u zulke mensen? Bent u zelf misschien zo iemand? Ja, dat kan!

Wees als Jezus! Een bron van zegen kun je zijn **als Hij je bron is.**

Bij u is de bron van het leven, door úw licht zien wij licht. Psalm 36:10

GOD ZEGENE JE OM EEN BRON VAN ZEGEN TE ZIJN !

Namens de Kerkenraad, het Pastoraal Team en de Voorganger van VEG Nieuwvliet c.a.

