

## Weekbrief in coronatijd



**Datum: donderdag 21 januari 2021 c.a.**

**Beste broeders en zusters van VEG Nieuwvliet c.a.**

Het jaar 2021 is al weer bijna een maand oud. Dit jaar zal ook weer een afwisseling kennen van verdriet en blijdschap, zoals het afscheid nemen van dierbaren en het verwelkomen van nieuw leven. Ups en downs horen bij het leven.

Na de somberheid van de pandemie is er weer hoop nu de eerste vaccins ontvangen zijn. Mogen we binnenkort weer dichtbij elkaar komen?

De afwisseling van licht en donker, van verdriet en vreugde leidt tot meer besef en verdieping over hoe kwetsbaar ons bestaan is. En hoe nietig wij als mens daarin zijn.

Dat inzicht is één van de positieve kanten van deze onzekere tijd.

Inzicht geeft ook rust wanneer je weet dat Zijn liefdevolle nabijheid geen illusie is. We mogen ons gesteund weten bij tegenspoed, maar we mogen ook dankbaar en blij zijn als we van het leven genieten.

Met Kerstmis hebben we opnieuw mogen horen welk geschenk we 2000 jaar geleden ontvangen hebben. Jezus leidt ons op de weg naar een vertrouwensrelatie met God, die wij Onze Vader mogen noemen. Wat ver weg leek werd door Hem dichtbij gebracht. De Geest van God is misschien wel daar waar je Zijn liefdevolle nabijheid ervaart. Jezus maakt God als het ware zichtbaar in de verbondenheid tussen mensen.

Jezus wijst op liefde, op het goede dat in ons van nature aanwezig is. Wij zijn met liefde in Zijn wereld gekomen. Als Jezus zich tot ons richt met de oproep om te zorgen voor je naaste is dat een oproep om Zijn liefde door te geven. Liefde waarvan Hij getuigde en die aan ons geschonken is om door te geven. Liefde is de essentie van het leven en maakt het leven waardevol.

Al voelen we ons soms niet bevoorrecht, er zijn altijd mensen die het minder hebben dan wij zelf. Mensen waar wij iets voor kunnen betekenen. Het gaat om heel eenvoudige dingen als een *telefoontje: Hoe gaat het nu? Kan ik iets voor je doen? Of een glimlach. Een knikje op afstand brengt de ander dichterbij.* Het maakt je blij als je die geeft of ontvangt.

De eenzaamheid is voor velen in deze corona-tijd nog groter dan voor hen normaal al het geval was. Daar bestaat geen vaccin voor..... of toch wel?

**Jezus leert ons om te zien naar elkaar.**

Met wat aandacht, met een glimlach injecteer je een goed gevoel bij je medemens. Het geeft ons een gevoel van verbondenheid in deze moeilijke tijd.

Een echte glimlach van aandacht dringt zelfs door een mondkapje heen.

Met zusterlijke groet,

Ans Schol



## KERKDIENTST zondag 24 januari 2021

---

Het kerkbezoek is nog altijd beperkt tot 30 mensen. Gelukkig kunnen we thuis meekijken naar de online dienst.

Op zondag 24 januari is er **eredienst met Heilig Avondmaal**. We kunnen ook van thuis deelnemen aan dit bijzonder gebeuren. Je kunt voor de dienst begint een glaasje wijn of sap en een stukje brood klaarzetten.



Elk jaar is er in de 3<sup>de</sup> week van januari de week van '**Gebed voor de Eenheid van Christenen**'.

Hoe mooi is het om het Heilig Avondmaal in eenheid te vieren.

Aan het eind van de Gebedsweek willen we ook stilstaan bij de vraag of bidden wel helpt... Deze vraag kan als een donkere schaduw boven ons geloofsleven hangen. De Bijbel is hierover open en eerlijk.

Het is goed om in voorbereiding van de dienst de Bijbelteksten al op voorhand te lezen.

**Bijbelteksten : Psalm 62:6-9 en Matt. 7:7-11**

## ZEGENBEDE

---

**God zei tegen Abram: 'Ga naar het land dat Ik je zal wijzen.'**

Hij riep Abram weg uit zijn comfortzone. Hij roept ook jou en mij om het vertrouwde te verlaten en op weg te gaan, **met God** op weg te gaan. Met als missie steeds meer te worden zoals God ons ten diepste bedoeld heeft. Onderweg worden we steeds meer onszelf, mensen die Gods evenbeeld mogen zijn. Gehoorzaam aan Gods roeping worden we een zegen voor onze geliefden, familie, geloofsgenoten, burens en voor de samenleving.

***Laten zij dansend zijn Naam loven,  
bij lier en tamboerijn voor hem zingen.***

***Ja, de HEER vindt vreugde in zijn volk,  
Hij kroont de zachtmoedigen met de zege.***

Psalm 149:3-4

**Namens de Kerkenraad, het Pastoraal Team en de Voorganger van VEG Nieuwvliet c.a.**