



Datum: donderdag 28 januari 2021

Beste broeders en zusters van VEG Nieuwvliet c.a.

Bidden en werken

Vorige week was de week van 'Gebet voor de Eenheid van Christenen'.

Pascal stond aan het eind van die week stil bij de vraag of bidden wel helpt... Deze vraag kan als een donkere schaduw boven ons geloofsleven hangen. De Bijbel is hierover open en eerlijk. Deze week gaat het over **bidden en werken**.

Bidden kan op veel manieren: op een vast moment of de hele dag door, met vaste woorden of de woorden die op dat moment in ons opkomen, in stilte of hardop, samen of alleen...

Als we 1 Koningen 8 : 22 - 30 lezen dan ontdekken we dat God ons veel belooft.

Als je onder iedere belofte die in de Bijbel staat een streep zou zetten of alle beloften zou opschrijven dan onthoud je ze goed. Het is belangrijk om Gods beloften te kennen! Waarom? Omdat God ook doet wat Hij belooft. Maar hoe kunnen we wat God heeft beloofd dan ontvangen?

In dit bijbelgedeelte vinden we daarop het antwoord: **geloven** in Gods belofte en Hem **vragen** om wat Hij heeft beloofd. *Geloven is God vertrouwen, Hem liefhebben.*

Dan doe je wat Hij van je vraagt. Salomo illustreert dit met: "op het rechte pad blijven en Hem toegewijd zijn". Dat is het ene. Hem dienen uit liefde en dankbaarheid.

En het andere is dus vragen.

Dat is bidden. God herinneren aan zijn belofte: "Heer, dat wat U hier hebt beloofd, mag ik dat ook ontvangen?" Samengevat is het dus: bidden en werken. "Ora et labora" zoals de kerkvader Augustinus lang geleden al zei.



De uitspraak komt niet uit de Bijbel, maar de inhoud is wel heel Bijbels. Op verschillende plaatsen in de Schrift wordt duidelijk gemaakt, dat bidden en werken bij elkaar horen. We vinden al in de schepping de opdracht dat de mens geroepen is de aarde te bewerken en te onderhouden (Gen. 2 :15). Daarnaast lezen we op veel plaatsen dat mensen opgedragen worden te bidden tot God. Voor allebei is een tijd en plaats. Het een kan niet zonder het ander. Maar - en dat is de vraag - hoe moeten we de verhouding tussen die twee zien?

Op welke van de twee moet het accent liggen: op het bidden of op het werken?

In feite zijn er drie mogelijkheden:

1. Je moet eerst voor iets bidden en dan pas aan de slag gaan.
2. Je gaat gewoon met je gaven en talenten aan de slag en daarover vraag je dan de zegen van God.
3. Het accent ligt op het woordje *én*: **bid én werk**. Dan gaat het om de voortdurende afwisseling van bidden en werken. Je zou kunnen zeggen, *dat je biddend werkt en werkend bidt*.

Maak je plannen én wees tegelijk in alles afhankelijk van God. Wie zo leeft en werkt, mag onder de zegen van onze goede God vruchtbaar zijn in Zijn koninkrijk.

Met zusterlijke groet, Teunie Basting

KERKDIENST zondag 31 januari 2021

Het kerkbezoek is nog altijd beperkt tot 30 mensen. Gelukkig kunnen we thuis meekijken naar de online dienst.

Het is goed om in voorbereiding van de dienst de Bijbelteksten al op voorhand te lezen. **Bijbelteksten : Ex. 26:31-35, Lev. 16:1-4, Matth. 27:45-53**

KINDERNEVENDIENST ONLINE

Als leidinggevenden van de kindernevendienst hebben we, met goedkeuring van de kerkenraad, besloten om vanaf a.s. zondag 31 januari de kindernevendienst enkel nog online aan te bieden. We vinden dat gezien de maatregelen op dit moment een passende keus. Zodra de scholen weer open gaan zullen we opnieuw samen kijken hoe we hier verder vervolg aan geven.

De kindernevendienst vindt plaats tijdens de preek. Tijdens de dienst zal er een moment zijn waarin ouders de mogelijkheid hebben om in te loggen. Voor ons als leidinggevenden zit hier ook een behoorlijke uitdaging in die we graag willen aangaan. Maar eerlijk is eerlijk; we vinden het ook best spannend. Mocht het een keer (technisch) niet zo lopen als bedoeld graag dan hiervoor uw begrip. De ouders zullen we allemaal benaderen met verdere uitleg.

Namens de Kindernevendienst

ZEGENBEDE

Afgelopen dinsdag had ik een wel héél bijzondere dag. 's Morgen werkte ik met de familie Adriaansen aan de liturgie voor de begrafenisdienst van Saar. 's Avonds werkte ik met Amber en Valentin Vader, samen met opa Johan, aan de liturgie van de doopdienst van Tijn.

Toen ik van de ene liturgie overschakelde naar de andere, was dat wel even wennen. Vreemd: een uitvaart voorbereiden van onze 90-jarige zuster Saar, en daarna de doop van Tijn, een jongetje van nog geen 9 maanden oud. Het begin en het einde van het leven. Leven is ongrijpbaar, het blijft een mysterie. Het heeft iets van het komen en gaan der seizoenen.

Deze morgen sloten we de begrafenisdienst van Saar af met het luisteren naar Psalm 139. Hoe troostend zijn die woorden Gods. Bemoedigend en hoopvol zowel aan het einde als bij de aanvang van het leven.

*HEER, u kent mij, u doorgrondt mij.
Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op,
met al mijn wegen bent u vertrouwd.
U omsluit mij, van achter en van voren,
U legt uw hand op mij.*

GODS HAND RUSTE OP U !

**Namens de Kerkenraad, het Pastoraal Team en Voorganger van VEG
Nieuwvliet c.a.**