

Datum: donderdag 7 januari 2021

Beste broeders en zusters van VEG Nieuwvliet c.a.

## Half Leeg?

Welke ben jij?



We kennen het allemaal de uitdrukking over het glas water: *Je glas is halfleeg of halfvol.*

### De pessimist & de optimist

Het wordt te pas en te onpas gebruikt in veel situaties. Maar heb je wel eens nagedacht over de toepasbaarheid op ons geloof in de Heiland? Dus toepassen op ons Christen zijn? Natuurlijk kan de uitleg dan zijn dat de optimist vertrouwt op God en geen angst

heeft voor de toekomst. De pessimist ziet het somber in en vraagt steeds waarom? Dat is in deze tijd niet zo vreemd. We gaan naar 19 januari 2021, wordt dat het einde van de Lockdown?

Als Pastoraal Team zijn bezoekjes niet of nauwelijks mogelijk. We bellen met regelmaat broeders en zusters op (toegegeven we schieten daar ook in te kort). Maar het is in die telefonische gesprekken toch niet uitzonderlijk dat gemeenteleden best opzien tegen de toekomst. Hoe lang gaat het nog duren? Wanneer zijn we hier van af, zou dat vaccin wel helpen? Het kost ook zoveel energie en we missen zoveel. Neem alleen maar die gewone knuffel. Zeg hoor eens : *Mag je een keer dat gevoel hebben dat je glas al half leeg is?* Maar... laten we dat elkaar vooral niet kwalijk nemen. Om even terug te komen op het vertrouwen in de toekomst. Weet je het nog, de recente overdenking van br. Slabbekoorn over (H)Anna? Op hoge leeftijd (al 84 jaar weduwe) zag ze uit naar de bevrijding.

Nu even terug naar dat deels gevulde glas . We kunnen niet zonder water (er kan iets anders in zitten, maar wat er in zit hebben we kennelijk nodig) We houden het even op water. En dan de vraag wat wordt er gezegd over water in de Bijbel? Dat zal goeddeels bekend zijn. Er zijn veel teksten over water. Laten we het gewoon over deze hebben:

*Jezus riep: "Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien".*

*Joh 7: 37 (HSV)*

Ik zou zeggen: Wat maakt het uit of je glas half leeg of half vol is. Vraag je af: **waar is de kraan???** Ga naar HEM toe, de bron van Levend Water. Hij is onze Redder en Heiland. Vergeet het niet: **vul je halve glas aan de kraan met Levend Water!**

Met broederlijke groeten, Liza Stoel

## KERKDIENST zondag 10 januari 2021

---

Het kerkbezoek is nog altijd beperkt tot 30 mensen. Gelukkig kunnen we thuis meekijken naar de online dienst.

Op het afgelopen jaar leek wel een vloek te rusten, wat wordt het in 2021? Wordt het een zegen of een vloek? Het thema komende zondag is: **2021: zegen of vloek?**

Het Woord op zondag spreekt nog meer tot ons als we de Bijbelteksten al op voorhand hebben gelezen.

**Bijbelteksten: Numeri 22: 2 – 20 en 23: 1 – 12**

### ZEGENBEDE

---

‘*Jij bent een zegen*’. Heb je dat wel eens tegen iemand gezegd? Heeft iemand het wel eens tegen jou gezegd?

Een zegen zijn betekent: het is goed dat je er bent, je mag van betekenis zijn. We kunnen en mogen een zegen zijn vanuit de zegen die we eerst ontvangen van God: ‘Hij zegent je!’

Met Zijn zegen mag je vol vertrouwen het nieuwe jaar aanvatten, en tot zegen zijn.

***God, wees ons genadig en zegen ons, laat het licht van uw gelaat over ons schijnen, dan zal men op aarde uw weg leren kennen, in heel de wereld uw reddende kracht.*** Psalm 67: 2

GODS ZEGEN!



**Namens de Kerkenraad, het Pastoraal Team en de Voorganger van VEG Nieuwvliet c.a.**