

**Datum: donderdag 11 februari 2021**

**Beste broeders en zusters van VEG Nieuwvliet c.a.**

### **SNEEUW en code ROOD**

Sneeuw op zondag, een wit poederlaagje over de wereld. De daken van de huizen, de takken van de bomen, de groene haag, een lege tuinstoel allemaal onder een laagje wit. Hoe mooi en ongeschonden kan de wereld eruit zien. Alle vuil, alles dat kapot is, alle lelijks, is bedekt met een deken van witte wol. Mooi, niet? En dan toch: code rood? Een wat vreemde combinatie: de kleur rood voor witte sneeuw... Rood voor gevaar, voor stoppen, ga niet verder, ga niet de weg op... Dat laatste was afgelopen zondag zeer begrijpelijk gezien de sneeuwbuien, de wind en gladde wegen.

De kleurencombinatie rood en wit bracht me bij het begin van het profetenboek Jesaja. In één zin worden beide kleuren samen genoemd: scharlakenrood en sneeuwwit.



***‘Al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw.’ Jesaja 1:18***

Op maandag, het is nog vroeg in de morgen, dacht ik opnieuw aan de woorden van Jesaja. Er was die nacht een laagje witte sneeuw bijgekomen. Net alsof een bruidsjurk van brokaat en kant over onze tuin was neergelegd. Betoverend mooi. Ik was aan het mijmeren, mijn gedachten gingen over en weer naar Jesaja en naar een stukje voor deze weekbrief.

Plotseling trok een schrapend geluid mijn aandacht. Mijn buurvrouw aan de overkant was haar stoep aan het ruimen. Met schop en bezem maakte ze het trottoir sneeuwvrij. Ik keek vanuit het raam hoe ze druk in de weer was. Het schaamrood kwam me op de wangen te staan. Zij was al vroeg bezig om het voor de mensen in de buurt veilig te maken. Zonder gevaar voor letsels konden voorbijgangers via het vrijgemaakte pad naar de winkel toe.

En ik zat daar, warm en knus te mijmeren... Mijn verbazing werd alleen maar groter toen ze niet stopte bij de meters voor haar deur. De vele meters stoep van haar oudere burens nam ze ook onder handen. Het is een alleenstaande vrouw van weinig woorden, een ‘goeie dag’ van haar is eerder schaars. Maar daar stond de buurvrouw met weinig woorden, ze werkte zich in het zweet voor de buurt en voor haar oudere burens. En ik zat te mijmeren over Jesaja en het betoverend wit van sneeuw...

Vanuit de hemel dwarrelde een boodschap als witte vlokjes neer. Pascal, kom op! Word het geen tijd om aan de slag te gaan. Je hebt de mond vol over het grote gebod van de liefde...

Met mijn hoofd in de schouders liep ik naar het schuurtje, haalde de sneeuwschop, bezem en zout en ging sneeuw ruimen. Een wandelaar keek me blij aan, 'bedankt!' riep hij. Een poosje later kwam ook een andere buurman zijn stoep ruimen, we deden een praatje over hoe betoverend mooi sneeuw is, ... maar ook wel riskant en lastig. Door het schrapend geluid kwamen steeds meer mensen naar buiten gewapend met schop en bezem. En de straat werd sneeuwvrij, veilig voor iedereen die langs kwam.

Terug naar de mooie woorden van Jesaja: 'Al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw'. Weet je hoe Jesaja's woorden verder gaan?

***"Al zijn je zonden rood als purper, ze worden wit als wol.  
Als je maar weer naar Mij wilt luisteren".***

De boodschap van Jesaja kwam die ochtend als code ROOD naar me toe: "STOP! ga niet verder. Maar luister en volg Mij. Verkondig niet enkel het Evangelie, wees het Evangelie". Jezus' boodschap liet me niet los:

***"Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn".***

Luisteren naar Jezus betekent dat rood wit wordt. En dat liefde voor mensen om ons heen de wereld wit kleurt: smetteloos en sneeuw wit.

Laat de sneeuw maar komen en houd jullie schop en bezem klaar!

Met broederlijke groeten, Pascal

## **KERKDIENST zondag 14 februari = DOOPDIENST**

---

Het kerkbezoek is nog altijd beperkt tot 30 mensen. Nu zondag is de Doopdienst van Tijn Vader. In de kerk zijn er vooral familie en vrienden van de doopouders Amber en Valentin Vader-Slabbehoorn aanwezig. Er zijn maar een beperkt aantal plaatsen meer beschikbaar. Gelukkig kunnen we thuis meekijken naar de online dienst. Bedankt voor uw begrip.

Tijdens de Conferentie afgelopen zondag hebben we geleerd om te 'leven met en vanuit de Psalmen'. Al lang daarvoor hadden de doopouders van Tijn gekozen om Psalm 91 te lezen als Schriftgedeelte bij de doopdienst. We zullen opnieuw verwonderd zijn over de schoonheid, diepgang en actualiteit van de Psalmen.

Het is een absolute meerwaarde om deze Psalm al eens op voorhand te lezen. Aan de hand van het gedeelte uit het Johannesevangelie zie je de mooie verbanden tussen Jezus en de Psalmen. [Bijbelteksten : Psalm 91 en Johannes 1:35-39](#)

## **ZEGENBEDE**

---

Psalm 91 is een zeer mooie keuze voor de doopdienst van Tijn. Hoe mooi is het om aan het begin van het leven – in al zijn fragiliteit – te mogen beseffen dat de Allerhoogste tegen een kleine jongen zegt:

*Ik zal je beschermen met mijn vleugels,  
onder mijn wieken vind je toevlucht. Ik  
zal je horen, je bijstaan in iedere nood,  
je redden en aanzien schenken. Jouw  
levensdagen zal ik vervullen, mijn zegen  
zal je ervaren.*

(naar Psalm 91: 4,15-16)



En die woorden spreekt de hemelse Vader niet alleen tot Tijn maar tot alle kinderen in de gemeente en tot jou, broeder en zuster van VEG Nieuwvliet en omstreken.

**'MIJN ZEGEN MAG JE ERVAREN JE LEVENLANG'.**

**Namens de Kerkenraad, het Pastoraal Team en Voorganger van VEG Nieuwvliet c.a.**