

Weekbrief in coronatijd



Datum: donderdag 18 februari 2021

Beste broeders en zusters van VEG Nieuwvliet c.a.

U kent ze wel, die icoontjes voor het afspelen van beeld en geluid.

Stop, play en natuurlijk de pauze-knop.



Veel dingen die bij het dagelijks leven horen, liggen momenteel stil. Vaste gewoonten, kerkbezoek, winkels, (sport)verenigingen en het middelbaar onderwijs; alles ligt stil.

Sommige mensen hebben het idee dat hun leven op de pauzeknop staat.

Niemand weet wanneer er weer op **“play”** gedrukt kan worden.

Misschien wordt het zelfs wel een **“stop”**.

Hoe moet het verder als je door het leven stilgezet wordt?

De Here Jezus deed een mooie uitspraak toen Hij in gesprek was met de wetgeleerden.

De mannen waren woedend op Jezus nadat Hij een verlamde man had genezen.

Jezus had namelijk tegen de man gezegd: **“Pak uw matras en loop!”**. Terwijl het sabbat was!!

Dat was een doodzonde, volgens de wetgeleerden.

Ze gingen voorbij aan het grote wonder dat Jezus had gedaan. Het interesseerde hen niet dat

God op deze sabbat een mens had gered. Ze waren aan het muggenziften over hun

zelfbedachte regeltjes waarmee ze het volk een juk oplegden. Het naleven van die regels was hun maatstaf voor vroomheid geworden. Een matras dragen op de sabbat? Dat was verboden!

De Here Jezus had een antwoord voor de wetgeleerden:

God de Vader stopt nooit met zorgen voor Zijn kinderen. Geen dag!

Hij laat Zijn kinderen geen minuut aan hun lot over.

Hij is bezig, aan één stuk door.

Wat een bemoediging voor ons, deze uitspraak van Jezus.

Juist ook in deze tijd!

God gaat door met Zijn werk, ook als wij stilgezet worden.

Hij zorgt elke dag voor ons, ook als wij niet verder kunnen.

Als wij rusten, is God bezig.

Als wij slapen, waakt Hij (Psalm 121:3-4)

Als wij moe zijn of ziek worden, zijn we in de handen van God, die niet moe en niet uitgeput raakt. (Jesaja 40:28)

Als ons leven stilgezet wordt door corona, door een andere ziekte of door een moeilijke gebeurtenis gaat God door met Zijn werk.

Gods betrokkenheid bij ons leven staat nooit op **“pauze”**.

Laat staan op **“stop”**. Gelukkig maar.

Heer, als wij stilgezet worden, gaat U door met Uw werk. Wij hoeven het geen dag zonder Uw leiding en zorg te doen. Wat een rust geeft dat!

Met zusterlijke groet,

Ans Schol

KERKDIENTST zondag 21 februari, eerste zondag in de Veertigdagentijd

Anders dan vermeld in het Maandblad is er nu zondag geen Heilig Avondmaal. Dit wordt uitgesteld tot **21 maart**. Volgende week, 28 februari, is er een **gezamenlijke online dienst** met de Zeeuwse zustergemeenten VEG Goes en VEG Nieuwvliet. Een unieke online ervaring! We kunnen nog steeds met 30 mensen in de kerk aanwezig zijn.

Een brief van ds. Leo Mietus met de liturgie voor nu zondag vind je in bijlage. Heel fijn is ook de medewerking van Sefien Vercouteren. **Bijbelteksten: Gen. 9: 8-17 en Marc. 1: 12-20**

ZEGENBEDE

Twee weken geleden had Liza het over het belang van vasten in zijn woordje 'vast wel, vast niet?'. In deze weekbrief staat Ans stil bij de 'pauzeknop' in ons leven. Want zo voelt corona. Conny heeft het in haar stukje over de beproeving die Jezus gedurende 40 dagen ervoer in de woestijn. Vasten, pauzeknop en beproeving. Ze hebben alle drie te maken met bezinning, halt houden, herbronning! En dat is nu net wat we in de Veertigdagentijd samen willen doen.

Zou het kunnen dat deze coronatijd een stukje woestijntijd is? Dat God ons even stilzet. Dat Hij in dit moment van dorheid en leegte ons dichterbij zijn Woord wil brengen? Ik zocht iets over **vasten** in de Schrift en schrok bij het lezen van het woord van Jesaja 58: 6-11

Is dit niet het vasten dat ik verkies:

*je brood delen met de hongerige,
onderdak bieden aan armen zonder huis,
iemand kleden die sjofel rondloopt,
je bekommeren om je medemensen?*

Dan geeft de HEER antwoord als je roept,
als je om hulp schreeuwt, zegt Hij: 'Hier ben IK.'
Wanneer je de beschuldigende vinger
en de kwaadsprekerij uitbant.
Wanneer je de hongerige schenkt,
wat je zelf nodig hebt.

Dan zal je licht in het donker schijnen.
De HEER zal je voortdurend leiden,
Hij zal je verkwikken in dorre streken.
Je zult zijn als een goed bevloeiende tuin,
als een bron waarvan het water nooit opdroogt.



De Bijbel is weerom helder en eerlijk. Vasten kan op verschillende manieren: versobering en/of zorgdragen voor anderen. God heeft beiden hoog! Eén ding staat vast: de Veertigdagentijd is een uitnodiging om ons te bezinnen over onze inzet en aandacht voor de **ANDERE** met en zonder hoofdletter.

HEER, GEEF ONS DE KRACHT OM EEN BRON TE ZIJN VAN WATER DAT NOOIT OPDROOGT.

Namens de Kerkenraad, het Pastoraal Team en Voorganger van VEG Nieuwvliet c.a.