

Datum: donderdag 25 februari 2021

Beste broeders en zusters van VEG Nieuwvliet c.a.

ZORGEN

God gaf mij eens twee dozen, die ik vast moest houden. Hij zei: "Doe al je **zorgen** in de zwarte en al je **blijdschap** in de gouden doos." Ik gaf gehoor aan wat God tegen me zei en begon al mijn zorgen en blijdschap in de twee dozen op te bergen. De gouden doos werd met de dag zwaarder, maar de zwarte bleef net zo licht als het was toen God me de doos gaf.

Ik werd nieuwsgierig en opende de zwarte doos om uit te vinden hoe het kwam dat de doos niet zwaarder werd. In de bodem van de doos zag ik een gat. Een gat waardoor al mijn zorgen uit de doos waren gevallen.

Ik liet het gat aan God zien en vroeg mezelf hardop af:

"Ik vraag me af waar mijn zorgen zijn gebleven." Hij glimlachte naar me. "Mijn kind, ze zijn allemaal bij Mij."

Ik vroeg: "God, waarom gaf U mij deze dozen? Waarom de gouden en waarom de zwarte met dat gat er in?" *"Mijn kind, de gouden is voor jou om je zegeningen te tellen, de zwarte is voor jou om wat er in zit los te laten."*



Dit doet me aan de volgende bijbelteksten denken.

Jesaja 41: 10 "Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand".

Mattheüs 6:34 "Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last."

Onze zorgen neemt God op zich. Zijn hart is verheugd over jou en daar hoeft je zelf niets voor te doen. Je kunt het niet verdienen of bewerken. De vreugde van God, de hemelse vreugde, is gebaseerd op Zijn onvoorwaardelijke liefde. Bij God mag je zijn wie je bent, je hoeft niets te presteren en je niet beter voor te doen. Hij vindt vreugde in jou omdat je Zijn maaksel bent, Hij verblijdt Zich over jou met gejuich. Dan mogen we onze zorgen loslaten en Gods zegeningen tellen die in de doos van blijdschap komen.

Ook als ons leven stilgezet wordt door corona, door een andere ziekte of door een moeilijke gebeurtenis gaat God door met Zijn werk. Hebben we vorige week in de weekbrief kunnen lezen U hebt het allemaal voor ons gedragen. Juist in deze 40-dagentijd mogen we daar extra bij stil staan.

Met zusterlijke groet, Teunie Basting

KERKDIENST zondag 28 februari, tweede zondag in de Veertigdagentijd

Nu zondag 28 februari hebben we een zondag anders dan anders. Het is een **gezamenlijke online dienst** met de Zeeuwse zustergemeenten VEG Goes en VEG Nieuwvliet. We bidden samen, zingen samen, luisteren samen naar het Woord Gods, en ontvangen samen de zegen. Een unieke ervaring! Weliswaar online en elk vanuit zijn eigen woonkamer en gescheiden door de Schelde, maar toch verbonden in één Geest, één Woord van God, één lichaam van Christus. Verbondenheid is een bijzonder goed in deze tijden van isolement.

Voor de tweede zondag in de Veertigdagentijd mogen we samen nadenken over de kracht en het doel van Jezus' roeping. **Bijbeltekst: Lucas 5: 1-11**

We zijn nog steeds met 30 mensen welkom in de kerk.

ZEGENBEDE

Teunie schrijft een mooi stukje over de zwarte en gouden doos.
Over het loslaten en bij de Heer laten van onze zorgen en pijn, het gat in de zwarte doos.
En over de gouden doos: het vasthouden en koesteren van Zijn trouw, Zijn zegeningen.
Conny haalt de zalvende woorden aan uit de Mattheüs Passie: *'Erbarme dich'*.

Psalm 31 gaat over beide sentimenten: zorg en pijn ervaren én toch blijven hopen op Gods erbarmen. Psalm 31 vat de betekenis van de veertigdagentijd in een periode van corona en avondklok goed samen: zuchtend onderweg gaan, we voelen ons leeg en ellendig op weg naar het kruis. Ons kruis... wordt op zijn schouders gelegd. Zijn kruis. Om drie dagen later het 'gouden' gloren van Pasen te zien. We mogen met de Heer opstaan. We mogen weten, voelen en zingen: **'U verlost mij!', in Uw hand ligt mijn leven geborgen.**

*U kent de nood van mijn ziel.
Heb erbarmen, HEER,
want ik verkeer in nood,
mijn ogen zijn gezwollen van verdriet,
mijn ziel en mijn lichaam kwijnen weg.
Mijn leven verloopt in ellende,
zuchtend slijt ik mijn dagen...*

*Maar ik vertrouw op U, HEER,
ik zeg: U bent mijn God,
in Uw hand leg ik mijn leven.
Ik zal mij verblijden, juichen over Uw trouw,
want U ziet mijn ellende,
U verlost mij.*



De Psalm gaat verder met een zegen voor jou in deze lastige tijden:

LAAT HET LICHT VAN UW GELAAT OVER MIJ SCHIJNEN.

Namens de Kerkenraad, het Pastoraal Team en Voorganger van VEG Nieuwvliet c.a.