



Datum: donderdag 11 maart 2021

Beste broeders en zusters van VEG Nieuwvliet c.a.

Vaccinatie: ja, nee?

Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt, en dank Hem in al uw gebeden.

‘Maak je geen zorgen’, zegt Paulus (Filip. 4:6). Maar we hebben vandaag genoeg redenen om ons zorgen te maken. Er is de aanhoudende coronacrisis die nog steeds behoorlijk veel slachtoffers maakt. En daar komt nog een serieuze zorg bovenop. Neem ik een vaccin of niet?

De media staan vol tegenstrijdige berichten, ook in de christelijke wereld is er een felle strijd voor of tegen het vaccin. De inenting wordt door sommigen zelfs in verband gebracht met het teken van *het beest* uit het Bijbelboek Openbaring. Complottheorieën worden niet geschuwd: tegen de overheid, tegen de Big Farma of tegen een zogenaamde mondiale duistere Supermacht.

De vraag is: ‘Wat zal ik doen?’ We leven gelukkig in een vrij land waar iedereen dat voor zichzelf kan beslissen. Kan de Bijbel helpen bij het nemen van een verantwoorde beslissing? Ik denk het wel. De tekst van Paulus hierboven kan een richtingwijzer zijn.



Het eerste is: blijf niet met je zorgen en angsten over corona en het vaccin zitten. Maak je angst en twijfel bekend aan God. Hij heeft de wereld in zijn hand, ook de pandemie en zijn gevolgen. Het tweede is: vraag Hem om niet besmet te raken met het virus. Ten derde: vraag God om vertrouwen in de medische wereld die mensen al eeuwen en eeuwen heeft verzorgd en genezen.

Het eerste is: blijf niet met je zorgen en angsten over corona en het vaccin zitten. Maak je angst en twijfel bekend aan God. Hij heeft de wereld in zijn hand, ook de pandemie en zijn gevolgen. Het tweede is: vraag Hem om niet besmet te raken met het virus. Ten derde: vraag God om vertrouwen in de medische wereld die mensen al eeuwen en eeuwen heeft verzorgd en genezen.

En tot slot: **DANK** God de Vader voor de ziekenhuizen, medicijnen en vaccins, die al decennialang een positief effect hebben op ons welzijn. Medische wetenschap en geloof staan niet tegenover elkaar, ze zijn elkaars bondgenoot. Ter illustratie: het hart wordt zowel in de kerk als in het ziekenhuis behandeld met als doel genezing!

Het vaccin heeft als enig doel het virus een enorme klap toedienen, waardoor al die beperkende en asociale maatregelen kunnen worden afgebouwd. Alles wordt in het werk gesteld om veel (kwetsbare) medemensen te redden uit de greep van ellende en dood. En dat is nu net waar Jezus zich zo hard voor heeft ingezet: helpen en genezen van kwetsbare mensen. Ziekenzorg is in navolging van de Heer Jezus al altijd een kerntaak van de kerk geweest.

Mag ik de tekst van Paulus hierboven vrij vertalen? Als we God kunnen **danken** voor de verdiensten en de positieve effecten van het vaccin, dan kunnen we het ook in alle rust en vrede in onze arm laten zetten. Goede God, dank voor het vaccin, dank voor al die mensen die hemel en aarde hebben bewogen om dit voor elkaar te krijgen, en grote dank voor al die mensen die dagelijks op de bres staan om alle *COVID* slachtoffers en hun omgeving met de grootste zorg bij te staan. **Dank U, God.**

Met broederlijke groeten, Pascal Lauwaert

KERKDIENST zondag 14 maart, vierde zondag in de Veertigdagentijd

Broeder Leslie Message gaat verder met nadenken over ons getuigenis als gelovigen.
Dit keer is het thema: **Geven jullie hen te eten.**

Bijbellezing zondag is : **Joh. 6:1-15 – de broodvermenigvuldiging**

We zijn nog steeds met 30 mensen welkom in de kerk.

ZEGENBEDE

Conny wijst in haar stukje op het enorme belang van vertrouwen! Een niet-Joodse vrouw die al haar vertrouwen stelt op Jezus. Zij ziet in dat Jezus meer is dan een joodse rabbi en genezer. Hij is dé Messias. Hij is haar hoop en haar Heer. Vertrouwen in de levende Heer is nodig bij alles wat we doen. Bij hem mogen we ten allen tijde schuilen.

Voor veel zaken zijn er geen sluitende antwoorden. We kunnen immers niet in de toekomst kijken. We hebben geen glazenbol. Dat geldt voor ons huwelijk, of als we single zijn, voor onze loopbaan, de opvoeding van onze kinderen, de plek waar we gaan wonen, onze gezondheid én gezondheidszorg. Maar bij dit alles weten we één ding zeker:

*Er is vreugde bij allen
die schuilen bij U,
eeuwige jubel omdat
U hen beschermt,
wie uw naam beminnen
juichen U toe!
Als een schild beschut
hen uw genade.*

Psalm 5: 12-13

Dat is onze huwelijkstekst.
Hoe waar, hoe dankbaar zijn
Mieke en ik, met de genade van
onze Heer die als een schild ons
beschermt. Ja, er zijn de waaroms
in het leven en de onzekerheden over hoe je een en ander aanpakt ...



Maar één ding hebben we al die tijd mogen ervaren: **De Heer is nabij!** (Filip. 4:5)

**VREUGDE, VREDE EN RUST VIND JE BIJ DE LEVENDE HEER, DIE U BESCHERMT.
ZIJN GENADE IS UW SCHILD!**

Namens de Kerkenraad, het Pastoraal Team en Voorganger van VEG Nieuwvliet c.a.