



Datum: donderdag 18 maart 2021

Beste broeders en zusters van VEG Nieuwvliet c.a.

Dansen als een kleine mug

Hoe raar zal het u in de oren klinken om zo voor Pasen vergeleken te worden met een mug. Ondanks dat de mug niet ons favoriete dier is, kunnen we toch het één en ander van 'm leren.

De mug is een insect van de nacht, dat is zijn leven, daar is hij in z'n element.

Hoe hinderlijk is het als we net in bed liggen en zzzzzzmmm, je slaat even, meestal spring je uit bed, lamp aan en bij het vinden van de mug pats.... Een flinke vlek op de muur.

De volgende morgen, ja hoor een bult, krabben maar!

Of je zit 's avonds gezellig buiten en bij het invallen van de duisternis daar zijn ze al: muggen!

Wrijven, vest aan met lange mouwen, benen bedekken, enz.

De mug heeft bloed nodig en gaat op zoek..... Naar u en jou en mij.

Maar ook als de lamp 's avonds aan gaat in huis of het buitenlicht, dan zie je muggen rond het licht en schijnsel ervan. Alsof ze zelfs in dat licht willen kruipen.

Een heel andere kant van de mug is bijvoorbeeld op een late, stille namiddag in het voor- of najaar, als het schemerig wordt en de zon langzaam afscheid van ons neemt.....dansende muggen.

Met z'n allen zoemen ze op en neer, het lijkt wel of ze vrolijk zijn omdat het zulk mooi weer is, en de nacht straks weer komen gaat.

De mug en de mens lijken in bepaalde opzichten op elkaar toch..... of vind u van niet?

De duisternis heerst op aarde, de mens voelt zich in zijn element, om dingen te bedenken of zelfs te doen wat het daglicht niet kan verdragen.

Een leugentje, roddelen, coronaregels, avondklok, ach als niemand het ziet doe ik toch vlug even dit enz. vult u het zelf maar in..... in ons element in de duisternis. We bijten en steken en willen dat we niet worden opgemerkt.

Maar ondanks onze diepe duisternis, ook als u denkt dat valt met mij wel mee: er is ook voor u een lampje, *een Licht in het donker aangegaan!*

God doet het Licht aan, en wij mogen in dat Licht komen. De bron van warmte en Licht trekt de muggen aan, al brandt het heel de nacht, ze blijven erbij.

Gaat u ook op Zijn Licht af?

Trekt dat Licht u aan? Danst u op en neer in de zoete stilte van wat dit Licht u schenkt?

Kijk maar stil naar de muggen in hun dansende spel..... en denk terug aan wat u net gelezen hebt.

Denk maar dat u zo'n muggetje bent en dans in het Licht dat de Heer door Zijn Zoon met Pasen ons heeft gegeven.

Zijn Licht straalt voor ons allemaal!

Met zusterlijke groet,
Ans Schol



KERKDIENTST zondag 21 maart, vijfde zondag in de Veertigdagentijd

We vieren aanstaande zondag het Heilig Avondmaal. Het is inmiddels een flinke tijd geleden. Laten we er ondanks de beperkingen een bijzonder gebeuren van maken, want het is het maal dat de Heer ons gaf om zijn dood en opstanding steeds opnieuw te gedenken. We zijn met 30 mensen welkom in de kerk om samen te vieren. Thuis kan je ook meevieren door een schaalpje brood en een glaasje wijn of sap klaar te zetten. Een gezegend Avondmaal!

Bijbellezing zondag is : Lucas 19: 1-10 – Zacheüs: niet gezien én toch gezien...

ZEGENBEDE

Exact een jaar geleden op 13 maart 2020 schreef de Kerkenraad een uitzonderlijke brief aan de gemeente. De eerste zin was gelijk duidelijk:

Zoals u wellicht in het nieuws heeft kunnen volgen, is Nederland in de ban van het corona COVID-19 virus.

Diezelfde brief sluit af met woorden die nog niets aan actualiteit hebben ingeboet:

Het zijn verwarrende tijden, en voor de meer kwetsbare mensen gaat dit ook gepaard met onzekerheid en angst. We mogen ons getroost en gedragen weten door de Heer die troont boven de stormen. Maar dat niet alleen, hij nam ook de minste plaats in, aan het kruis, om ons boven de stormen van het leven op te tillen. Hij is opgestaan, zodat wij mogen leven in Zijn Naam. Laat ons bezinnen in de veertigdagentijd en samen op weg gaan naar Pasen. Laten we elkaar opdragen aan de Heer en bidden voor ons land en de wereld. Veel kan niet meer, maar bidden kunnen we des te meer.

Niemand heeft toen vermoed dat we een jaar na datum nog altijd zouden worstelen met dat verschrikkelijk virus. Dat geeft te denken... Gisteren, woensdagmiddag was ik bij Hans in het ziekenhuis in Terneuzen. Hij vertelde me: 'corona is een rotziekte, maar het zet mensen ook aan het denken. Mensen stellen opnieuw vragen en zoeken naar antwoorden vanuit het geloof'. Een korte anekdote van mijn bezoek aan het ziekenhuis gisteren bevestigt zijn gedachte: voor ik de Covid-afdeling binnenging werd ik volledig ingepakt met beschermjas, beschermbril, haarnet, handschoenen en een 'speciaal' ziekenhuismondkapje.

De verpleegkundige die me hielp, stak me een extra 'speciaal' mondkapje toe. Ze zei: "neem dat mee, kunnen jullie vast goed gebruiken, want ook jullie zijn erg nodig in deze tijd, er wordt ook op jullie gerekend", waarmee ze doelde op geestelijk verzorgers. En dat is niet alleen voor geestelijk verzorgers zo, dat is evengoed waar voor ons als gemeente. Wij hebben ook een wapen die we in de strijd kunnen gooien: **gebed is ons sterkste wapen!**

Weet je hoe de brief van vorig jaar afsloot? Met een bemoediging die nog altijd staat als een huis, voor ons als gemeente, maar ook voor onze burens, kennissen, familie die op zoek zijn naar antwoorden, naar rust en bescherming in deze verwarrende tijden:

KOM NAAR MIJ, JULLIE DIE VERMOEID ZIJN EN ONDER ZWARE LASTEN GEBUKT GAAN, DAN ZAL IK JULLIE RUST GEVEN. (Matt. 11: 28)

Namens de Kerkenraad, het Pastoraal Team en Voorganger van VEG Nieuwvliet c.a.