

Datum: donderdag 25 maart 2021

Beste broeders en zusters van VEG Nieuwvliet c.a.

Petrus een mens met passie:

In de ontmoetingen met Petrus kunnen we veel leren over ons eigen geloof en vooral over Jezus.

Want via Petrus zullen we altijd weer opnieuw ons geloof op Jezus richten.

Hij is het op Wie wij mogen bouwen.

Zijn passie (= lijden), zijn sterven en zijn opstanding uit de dood vormen immers het fundament voor geloofsleven.

Petrus heeft de moed om daar te zijn waar mensen Jezus vijandig gezind zijn.

Petrus volgt Jezus tot in het hol van de leeuw. Tot in de frontlinies. Een plek die niet ongevaarlijk is.

Misschien herken je dat wel. Je bent van je collega's, vrienden of zelfs familie de enige die gelooft. Daar is moed voor nodig. Als vriend van Jezus, als gelovige doe je dingen die anderen niet doen. De liefde tot Jezus brengt je soms in een lastige situatie, omdat mensen je aanspreken op je geloof en leven.

En juist daar, in de frontlinie, komt Petrus ten val. Hij struikelt. Over Jezus? Nee, hij struikelt over zichzelf. Hij is bang. Doodsbang. Angst voor mensen is een lastig ding.

Wat zullen ze zeggen? Wat zullen ze van mij vinden? Je wilt ergens bij horen, maar niet buiten de boot vallen.

Dat kan dus zomaar gebeuren dat je dingen doet of zegt wat je eigenlijk niet wilt.

En dan later, als je thuis komt, schaam je je voor jezelf. Waarom heb ik niet wat uitvoeriger of vrijmoediger over Jezus gesproken? Waarom heb ik deze kans laten gaan?

Door angst gevangen laat Petrus Jezus los. Verloochening begint daar waar wij over Jezus zwijgen, omdat we bang zijn voor het wat het ons kost.

Is het weer goed gekomen tussen Petrus en Jezus? Ja, maar wel na een indringend gesprek. Bij het meer van Galilea.

Heb je Mij lief, Petrus? Tot drie keer toe een vraag van Jezus. Petrus antwoordt: 'U weet het, Here'.

Het hoort bij vriendschap dat dingen uitgepraat worden.

Hij werd gebonden, opdat Hij ons zou ontbinden.

Hij werd onschuldig ter door veroordeeld, opdat wij zouden worden vrijgesproken. Hij is door God verlaten, opdat wij nooit meer door Hem verlaten zouden worden.

In Hem is ons leven.



Met zusterlijke groet, Teunie Basting

KERKDIENST zondag 28 maart, PALMPASEN

Volgende week is de Lijdensweek of wel Passieweek of ook wel Goede week genoemd. Het lijden van onze Heer gaat naar een absoluut dieptepunt. En de Goedheid van onze God wordt op een nooit geziene wijze aan de mensen geschonken. De week begint zondag met Palmpasen.

Bijbellezing zondag Palmpasen is : **Matth. 21:1-11 – de intocht in Jeruzalem**

Zondag 28 maart is er een PaasPraise (zonder bezoekers) die gevolgd en teruggekeken kan worden via livestream: <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1309>

ZEGENBEDE

Jezus is in Jeruzalem aangekomen. Hij spreekt over zijn naderende dood. Jezus zegt dat een graankorrel moet sterven, pas dan kan hij veel vruchten dragen. Jezus verwijst hiermee naar zijn dood en zijn opstanding. Alleen door te sterven, kan hij zijn leven geven als losprijs voor velen. De dood kan hem echter niet vasthouden. Door los te laten, heeft Jezus de dood overwonnen. Hij is opgestaan en de hele wereld mag zien dat de Mensenzoon is verheven tot majesteit. Jezus' lijden is ook een leerschool voor ons. Leren loslaten en ons eigen leven niet als het allerbelangrijkste vinden. Dat maakt het verschil! 'Wie mij dient moet mij volgen', zegt Jezus, 'waar ik ben zal ook mijn dienaar zijn'.

Als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht.

Johannes 12:24

***Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen. Dat mijn wil voor eeuwig zij d'uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn.
Laat mijn nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen.***



LAAT ME EEN DIENAAR ZIJN IN JEZUS' NAAM. LAAT ME ZIJN SLECHTS VAN DE HEER ALLEEN.

Namens de Kerkenraad, het Pastoraal Team en Voorganger van VEG Nieuwvliet c.a.