

## Weekbrief in coronatijd



Datum: woensdag 31 maart 2021

Beste broeders en zusters van VEG Nieuwvliet c.a.

### Geen Pasen

Vrijdag is het **Goede Vrijdag**. Sinterklaas is al langer geleden. Dat was (nagenoeg) zonder Zwarte Pieten. Jaren van discussie gingen er aan vooraf. Zo gingen er meer dingen op de schop, de negerzoen, de moorkop. Er wordt al gepraat over het afschaffen van woorden als zigeunersaus, blanke vla. Waar gaat dit naar toe, wie bepaalt dit nu eigenlijk? Het is toch ons land hoor ik sommigen zeggen. Pas op wat je zegt. Is Nederland en de gebruiken en rituelen die hier zijn wel van ons? Maar goed, laten we die discussie hier maar even laten voor wat die is. Wat is nu de LINK MET PASEN?

Nou dat zal ik snel uit de doeken doen. Over vijf jaar bestaan Pasen, Pinksteren en Kerst niet meer. Over tien jaar zijn christelijke feestdagen puur een privéaangelegenheid. Althans, zo denken enkele hoogleraren/professoren en religiewetenschappers er over. Eén van hen zei het enige tijd geleden iets genuanceerder (of toch niet), namelijk dat iedere religieuze gemeenschap gerust haar eigen feestdagen mag hebben, maar Kerst, Pasen en Pinksteren moeten geen officiële feestdagen blijven. In dat geval zouden er ook islamitische feestdagen moeten zijn nu het christendom in Nederland sterk is afgenomen, meende hij. De opmerking van één van hen snijdt hout als hij zegt dat de religieuze feesten horen bij het culturele erfgoed van Nederland. Het christelijke erfgoed is een laag onder onze cultuur. De samenleving is getekend door waarden die vrucht zijn van vijftien eeuwen christendom. Maar sommigen zijn heel stellig! Hij wil af van alle officiële religieuze feestdagen. "De overheid moet zich niet met de religieuze feestdagen bemoeien".

Dit is allemaal informatie uit een debat eind 2019 georganiseerd door Radboud Reflex. Na de discussie was 10% voor afschaffing. Ik vraag me af, hoe gaat zich dit verder ontwikkelen?

Hieronder een heel andere visie, onze visie: **Pasen is het belangrijkste christelijke feest in het liturgische jaar. Dat vieren we maar liefst 2 dagen lang. Centraal staat de Zoon van God, de beloofde Messias, de Verlosser.** Hij wordt in het Nieuwe Testament ook **het paaslam** genoemd, *een offer ter verzoening*. Met de voorstelling van Jezus als het paaslam wordt een *'nieuw verbond' tussen God en mens aangeboden, gebaseerd op de genade*. Wie in Hem gelooft, hoeft volgens de christelijke traditie niet meer 'onder de wet' te leven, maar valt 'onder de genade'.

Sta je er wel eens bij stil dat met het paasfeest ook wordt ook uitgekeken naar de verwachte wederkomst van Jezus op aarde. Dat snijdt hout. We zien wel wat de mensen er over jaren van gaan vinden. Beïnvloeden kunnen we dat denk ik maar minimaal, tenslotte dacht ik persoonlijk ook dat Zwarte Piet nooit weg zou gaan. Lieve mensen laat wel je mening horen, maar richt je op de echte TOEKOMST, daar is geen discussie over dit soort zaken.



Geen Pasen? Nee, wèl PASEN en we VIEREN het! Het zijn Christelijke feestdagen (en we zien uit naar Pinksteren, weer een feest).

Tot slot:

**Als we de ervaringen van de huidige tijd samenvoegen met het verhaal van Jezus, wordt Pasen een feest van de hoop. Juist nu kunnen we vieren dat we ons niet tegen laten houden door wat dan ook.**

Met broederlijke groet, Liza Stoel

## **KERKDIENST: vrijdag 2 april, GOEDE VRIJDAG**

---

Vrijdag a.s. is het Goede Vrijdag. Om 19.00 u. is er eredienst om het sterven van Jezus te gedenken. Het is het tweede jaar op rij dat we dit niet samen in de kerk kunnen vieren. Maar gelukkig zullen de mensen van techniek ervoor zorgen dat u de dienst thuis kunt volgen. Op Goede Vrijdag vieren we gebruikelijk het Heilig Avondmaal. Laten we er ondanks de beperkingen een bijzonder gebeuren van maken. Thuis kan je ook meevieren door een schaalje brood en een glaasje wijn of sap klaar te zetten. Een gezegend Avondmaal!

Bijbellezingen op Goede Vrijdag: **Exodus 12: 21-28 // Leviticus 9: 1-12 // Lucas 23: 13-46**

## **KERKDIENST: ZONDAG 4 APRIL, PASEN**

---

**HALLELUJA**, de Heer is waarlijk opgestaan! We vieren zondag Pasen. Het mooiste feest van het jaar. Laten we jubelen en juichen! Al zal dat helaas nog in onze huiskamer moeten.

Bijbellezingen op PASEN: **Hebr. 9: 6-12 // 1 Petrus 1: 18-23 // Johannes 20: 11-18**

Voor beide diensten geldt dat we met 30 mensen welkom zijn in de kerk.

## **ZEGENBEDE**

---

Het Paasgebeuren kan je vergelijken met de Magnolia. Het dorre winterhout doet denken aan het kruis op Goede Vrijdag. De dag dat Jezus stierf aan een ruwhouten kruis. Hij is tot het uiterste gegaan uit liefde voor de mensen. De dood leek het pleit te hebben gewonnen. Maar drie dagen later is Jezus uit de dood opgestaan, zoals de Magnoliatulp ontkiukt op het dode hout. Op Paasmorgen kondigt het nieuwe leven zich aan. Zijn liefde wint het van de dood. Zijn licht is sterker dan het duister. Pasen, een nieuw begin, een nieuwe hoop, want de liefde is opgestaan. De levende Heer is uw en mijn hoop!



***Door Jezus Christus gelooft u in God, die Jezus uit de dood heeft opgewekt en hem laat delen in zijn luister, zodat uw geloof tevens hoop is op God.*** 1 Petr.1: 21

**Gezegende Paasdagen!**

**Namens de Kerkenraad, het Pastoraal Team en Voorganger van VEG Nieuwvliet c.a.**