

Datum: donderdag 15 april 2021

Beste broeders en zusters van VEG Nieuwvliet c.a.

Nieuw leven, nieuwe tijd

Het kijken naar de koolmezen, pimpelmezen of duiven in deze tijd van het jaar is een prachtig gebeuren, zo in coronatijd wordt langzaam nieuw leven voorbereid.

Ik zie een parallel. Er wordt een nest gebouwd, eitjes gelegd, en moeder vogel gaat trouw in een struik of vogelhuisje zitten broeden. Alleen eventjes weg om zichzelf te voeden en te laven blijft ze trouw op haar post. Natuurlijk en vol vertrouwen volgt ze haar weg. Geduldig wachtend op wat komen gaat. Langzaam uitgroeiend van ei naar kuiken.

Kleine vogeltjes komen uit het ei, de breuk naar nieuw leven is gemaakt! Onder moeders beschermende vleugels zitten ze daar lekker warm en gevoed, je ziet ze elke dag groeien.

En dan vliegen de vogeltjes uit, de toekomst tegemoet, samen vliegen en opstijgen. Hoe zou dat zijn om zo samen de wereld te verkennen?



De volgende dag is daar het lege nest gevoel, alles is zomaar voorbij. De stilte is raar en bezorgd een leeg gevoel. Ik hoef niet meer te kijken naar het nest in de struik.

De les in dit alles lijkt een spiegel voor mijn ziel. Stil maar, wacht maar alles wordt nieuw!

Het is alsof God fluistert: **Heb geduld mijn lieve kind, alles komt goed, er wordt een Nieuwe Tijd voorbereid.**

Alles zal anders zijn, geloof me maar, deze woorden komen als vanzelf naar boven drijven.

Veel van wat wij belangrijk vinden gaat voorbij. Luister vooral naar je hart dan kun je alles aan, ook al zal dat soms gepaard gaan met verdriet. Vergeet vooral niet te danken voor ieder mooi moment aan jou aangereikt.

Ik ben dankbaar dat ik de vogels in mijn tuin in alle rust mag bekijken.

Rijkdom is dat!

Met zusterlijke groet,
Ans Schol

KERKDIENST: zondag 18 april, TWEEDE ZONDAG NA PASEN

'We zijn met Christus uit de dood opgewekt. Richt u dan ook op wat van boven is'.

Daar gaat de Schriftlezing en de preek over aanstaande zondag.

Bijbellesing: Kolossenzen 3: 1-4, 12-17 - Thema: Opgewekt Leven

Voor de eredienst geldt nog steeds dat we met 30 mensen welkom zijn in de kerk.

ZEGENBEDE

ALLEEN ZUL JIJ NOOIT WEZEN

*Alleen zul jij nooit wezen,
Eén zal er bij je zijn –
Zijn liefde is verrezen
zo licht als zonneschijn.*

*Rondom je bloeit de lente,
de bloesemtijd begint –
begroet dit licht, dan ben je
voorgoed een voorjaarskind.*

*In liefde mag je groeien,
in liefde draag je vrucht,
al moet de Landman snoeien
zodat elk twijgje zucht...*

*Alleen zul jij nooit wezen,
al doet het leven pijn –
dit paaslicht zal genezen
wie moe van heimwee zijn.*

*Nog nooit heeft ons verlaten
de zon die Pasen heet –
gedoopt in levend water
ben jij met licht bekleed.*

*En wie in dit licht lopen,
de zomer om zich heen,
die zien de hemel open –
soms eenzaam, nooit alleen.*

André F. Troost



In de Paastijd worden ruwe takken mooie bloesems, maar het kan ook hard waaien, regenen, hagelen, zelfs sneeuwen, zoals we een week geleden hebben gezien. Maar ook dan, als het tegen zit, mogen we aan elkaar blijven zeggen:

ALLEEN ZUL JIJ NOOIT WEZEN, EÉN ZAL ER BIJ JE ZIJN – ZIJN LIEFDE IS VERREZEN... MET PASEN

Namens de Kerkenraad, het Pastoraal Team en Voorganger van VEG Nieuwvliet c.a.