

Weekbrief in coronatijd



Datum: donderdag 22 april 2021

Liefde

De afwisseling van licht en donker, van verdriet en vreugde leidt tot meer besef en verdieping over hoe ijl en kwetsbaar ons bestaan is. En hoe nietig wij als mens daarin zijn.

“Als uw woorden opengaan, is er licht en inzicht voor de eenvoudigen” lezen we in Psalm 119 : 130

Inzicht geeft ook rust wanneer je weet dat Zijn liefdevolle nabijheid geen illusie is. We mogen ons gesteund weten bij tegenspoed, maar we mogen ook dankbaar en blij zijn als we van het leven genieten. Hiervoor hebben we wijsheid nodig. Dat gaat niet vanzelf, maar daar moeten we naar op zoek en Jezus helpt ons daarbij. (Spreuken 4 : 7)



Jezus leidt ons op de weg naar een vertrouwensrelatie met God, die wij Onze Vader mogen noemen.

Wat ver weg leek werd door Hem dichtbij gebracht. De Geest van God is misschien wel daar waar je Zijn liefdevolle nabijheid ervaart. Jezus maakt God als het ware zichtbaar in de verbondenheid tussen mensen.

Jezus wijst op de liefde, op het goede dat in ons van nature aanwezig is. Wij zijn met liefde in Zijn wereld gekomen. Als Jezus zich tot ons richt met de oproep om je te bekommeren om je naaste is dat gegrondvest op het doorgeven van liefde uit de bron van ons bestaan. Liefde waarvan Hij getuigd heeft en die aan ons geschonken is om door te geven. Liefde is de essentie van het leven en maakt het leven waardevol.

We zijn toegerust om liefde te mogen ontvangen en te kunnen ontplooiën in aandacht voor elkaar.

Liefde is een van de sterkste emoties die mensen kennen. Ook in je eigen leven kun je ervaren dat je een ander nodig hebt, en dat je je heel betrokken voelt bij een ander.

Ook in de bijbelse verhalen en boeken krijgen deze emoties een plaats. In veel teksten roept God mensen op om met elkaar in liefde te leven, of wordt de liefde tussen mensen beschreven.

Liefde is een drang, een gezindheid, een hart dat in warmte uitgaat naar de ander, dat zich ontfermt, dat zich het lot van de ander aantrekt, dat het beste met de ander voor heeft, dat zich inzet voor de ander, dat niet aan zichzelf denkt, maar aan de ander.

Zeker ook in deze tijd van corona.

Petrus leerde dit al van Jezus toen Jezus hem vroeg: “Simon zoon van Johannes, houd je van Me?” (Joh. 21 : 17). De ontdekking van Jezus’ liefde maakt ons telkens weer actief voor Jezus!

Jezus	en	Petrus
• Heb je mij lief (agapao), meer dan de anderen hier?		• Ja, Heer, u weet dat ik van u houd (filio)
• Heb je mij lief? (agapao)		• Ja, Heer, u weet dat ik van u houd (filio)
• Houd je van mij? (filio)		• Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd (filio)

Met zusterlijke groet, Teunie Basting

KERKDIENST: zondag 25 april, DERDE ZONDAG NA PASEN

'Heb je mij lief?' – waarschijnlijk de meest indringende vraag die Jezus heeft gesteld.
De vraag overrompelde Petrus, wat doet die vraag met ons?

Bijbellezing: Ezechiël 34: 1-6, 11-12 // Johannes 21:10-17 - Thema: Petrus' herstel

ZEGENBEDE

Teunie en Conny hebben het beiden over dat zo vaak bezongen woord: **liefde**.
Ook zondag denken we na over de vraag van Jezus: 'Heb je mij lief?'. André Troost heeft een mooi gedicht over de liefde geschreven. Je kunt het ook lezen in het Liedboek 636.

*Liefde is licht, opnieuw geboren,
wakker uit nacht en eenzaamheid;
liefde wil strelen, niet verstoren
hunkering naar geborgenheid.
Liefde heeft handen, ogen, oren
zo open als de dageraad:
liefde heeft nooit de hoop verloren
liefde leeft langer dan de haat.*

*Liefde is licht, laat zich niet vangen,
komt door gesloten deuren heen,
biedt aan de woede beide wangen,
breekt harten harder dan een steen.
Liefde kan legers overwinnen,
springt hoger dan de hoogste muur,
blust, door de vijand te beminnen,
haarden van hoog oplaaiend vuur.*

*Liefde is licht, uit Hem geboren
die zelf de bron van liefde is;
Hij heeft zijn kind aan ons verloren,
Pasen schrijft zijn geschiedenis.*

*Laat dan uw ziel in zonlicht dopen;
weg boze dromen – wees gerust!
Boven mij gaat de hemel open:
Gods liefde die ons wakker kust.*



Die laatste zin, zo mooi! **Boven mij gaat de hemel open: Gods liefde die ons wakker kust.**
Van Pasen tot Pinksteren is dé feestelijke periode in de kerk. Dan vieren we dat God ons wakker kust met de liefde van zijn Zoon en de nabijheid van de Heilige Geest. De kleur in de kerk is wit. De kleur van Gods toekomst. De kleur van die nieuwe hemel en die nieuwe aarde.
Voelt u Gods kus?

DAN IS LIEFDE LICHT. ZIJN WE OPNIEUW GEBOREN. HEEFT LIEFDE DE HOOP NOOIT VERLOREN .

Namens de Kerkenraad, het Pastoraal Team en Voorganger van VEG Nieuwvliet c.a.