



**Datum: donderdag 29 april 2021**

**Beste broeders en zusters van VEG Nieuwvliet c.a.**

## Beslag

Nee, niet dat uit de keuken. Maar je kent de uitdrukking vast wel: *Beslag op iemand leggen?* Nou, ik persoonlijk ben niet de persoon die zomaar door iemand beslag op zich laat leggen. Daar ben ik tenslotte zelf bij! Maar ik wil het er toch even over hebben. Je gedachten sturen kan misschien tot op zekere hoogte, maar dat lukt helaas niet altijd. Vooral bij problemen zou je wel eens aan iets anders willen denken. Je gedachten kunnen je zodanig in *beslagnemen* dat juist die sores overheersen. Je kan haast nergens ander overdenken.

Eerder heb ik al eens geschreven dat ik het eigenlijk niet meer over corona wilde hebben. Sorry, in dit verband kom ik er toch even op terug. Als corona ter sprake komt, wil ik het liefst de discussie uit de weg gaan. Ik heb geen verwijten aan wie dan ook, ik weet het niet beter dan ons kabinet. Ik ben ook niet meer boos. Een soort van berusting kun je het misschien noemen. Zelfs mopperen op de mondkapjes doe ik niet meer. Het niet kunnen vieren van m'n verjaardag, zoals we dat binnen het gezin gewend zijn, zag ik al een beetje aankomen. Dat neemt mijn gedachten ook niet zozeer meer in beslag.... dacht ik. Maar het onderbewustzijn is niet te sturen. Kijk eens naar de foto...



Vreemde foto in dat verband zul je zeggen.

Tijdens het inmiddels toch wat eentonige thuiswerken werp ik een blik uit het raam. Hé, die bloemen staan te knuffelen, dacht ik. Ik werd zelfs een beetje emotioneel. Een vreemde spontane gedachte. Of toch niet. Dat gemis van knuffelen, kroelen met je dierbaren, mensen waar je van houdt. Een arm om je schouder, elkaar van dichtbij recht in betraande ogen kijken. Ook gewoon iemand een welgemene hand geven dat heeft een mens nodig.

Ook in de Bijbel worden liefdevolle lichamelijke aanrakingen geadviseerd. God weet dat het gezond voor ons is. In 1 Petrus staat: **“Groet elkaar met een welgemeende omhelzing, zoals het christenen past.”** En in Romeinen 16 zegt Paulus hetzelfde.

En let op: Wat we nu niet kunnen en mogen doen of ervaren wil niet zeggen dat het er niet is. De onderlinge liefde blijft! Aan de huidige situatie mogen we ook niet wennen hoor. Laat dat vooral in onze gedachten blijven, **b e w u s t**.

**Opdracht: Laat je door het Evangelie, door Jezus in beslagnemen.**

**BID of Hij onze gedachten wil beheersen en sturen.**

Met broederlijke groet,

Liza Stoel



## KERKDIENST: zondag 2 mei, VIERDE ZONDAG NA PASEN

---

Aanstaande zondag is er **gezamenlijke dienst** met de Protestantse kerk Zuidwesthoek. Het thema '**Geloof in vrede**' sluit aan bij 4 en 5 mei. Dagen waarin we zowel de slachtoffers van oorlogen als de bevrijding van Nederland herdenken.

**Bijbellezing:** Micha 4: 1-5 // 1 Petrus 2:21-25 // Openbaring 21:1-4

## ZEGENBEDE

---

Het thema van de overdenking aanstaande zondag is '**geloof in vrede**'. Geloven in vrede is ook verlangen naar vrede. Van Franciscus van Assisi leren we dat verlangen een combinatie is van ervoor bidden en eraan werken. Hij bidt: 'maak mij een werktuig van uw vrede.'

*Heer, maak mij een werktuig van uw vrede:  
zodat ik liefde verspreid waar men elkaar haat,  
dat ik vergeef waar men elkaar beledigt, dat ik  
verenig waar men strijdt, dat ik de waarheid  
spreek waar dwaling heerst, dat ik het geloof  
breng waar twijfel terneerdrukt, dat ik hoop wek  
waar vertwijfeling heerst, dat ik Uw licht ontsteek  
waar duisternis is, dat ik vreugde breng waar  
leed woont.*

*Heer, laat mij er naar streven, niet dat ik  
getroost word, maar dat ik troost breng. Niet dat  
ik begrepen word, maar dat ik de ander versta.  
Niet dat ik geliefd word, maar dat ik liefheb.*

*Want wie geeft, ontvangt, wie zichzelf vergeeft,  
die vindt, wie vergeeft, hem wordt vergeven  
en wie sterft, ontwaakt ten eeuwig leven.  
Amen.*



Dat is een krachtig gebed. Maar ook moeilijk!

Streven naar vrede is zoeken naar het belang van anderen: niet dat ik getroost word, niet dat ik begrepen word, niet dat ik geliefd word... maar dat ik de ander troost, versta, liefheb. Dat is nogal wat. Dat kunnen we niet uit onszelf, vandaar een onophoudelijk gebed.

**Heer, geef ons vrede. Maak ons, maak ook mij een werktuig van uw vrede. Opdat uw vrede onze harten en ons samenleven vervult.**

**Namens de Kerkenraad, het Pastoraal Team en Voorganger van VEG Nieuwvliet c.a.**