



Datum: donderdag 8 april 2021

Beste broeders en zusters van VEG Nieuwvliet c.a.

God is zeer nabij gekomen

De Bijbel is een wonderlijk boek. Fascinerend hoe verhalen van duizenden jaren geleden, samenkomen in het slotstuk, het Evangelie. Alles komt samen in één Persoon, Jezus Christus. In de dienst van Goede Vrijdag hebben we gezien dat het Pesachlam zijn diepste vervulling krijgt in de Heer Jezus aan het kruis. Op Pasen hebben we Jezus als dé hogepriester gezien die voor eens en voor altijd het hemelse heiligdom mocht binnengaan, niet met het bloed van een lam, maar met zijn eigen vergoten bloed.

Hij is voor ons én offerlam én hogepriester geworden. Vandaag wil ik u meenemen naar een derde heel belangrijk element in het tempelgebeuren. Het heilige der heiligen of de allerheiligste ruimte in de tempel (zoals het nu in de NBV is vertaald).



In de allerheiligste ruimte mocht de hogepriester slechts éénmaal per jaar komen op Grote Verzoendag. Hij sprenkelde bloed op de **verzoeningsplaat** om verzoening te bekomen voor zichzelf en het volk. Op die gouden plaat die de verbondskist afsloot stonden twee gouden cherubs. Zijn bewaakten de verzoeningsplaat en de verbondskist. Daarin lagen de twee stenen tafelen met Gods Tien Geboden. Dat is Gods Woord en Wet in een notendop. Maar er is geen mens die zich aan die Wet heeft gehouden.

Eén iemand heeft de Wet volledig nageleefd: Jezus Christus. Daarom **'is Hij door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn'**. (Rom. 5:25).

Het woord dat Paulus hier gebruikt voor 'middel tot verzoening' is letterlijk hetzelfde woord als **verzoeningsplaat**. Kortweg kan je zeggen: **Jezus is de verzoeningsplaat**. Hij die Gods wil volkomen deed, heeft zich ook als zoenoffer beschikbaar gesteld. Dankzij Hem zijn we vrij van veroordeling en zijn we bevrijd van de tirannie van boosheid, zonde en dood. (Rom. 8:1-16)

De allerheiligste ruimte in de tempel was ook Gods 'symbolische' woonplaats op aarde. Dit was een absolute 'no go' zone voor mensen. Naderen tot God was onmogelijk. De afstand tussen hemel en aarde was onnoemelijk groot. Maar wat een genade! Door het volbrachte werk van Gods Zoon mogen we in de nabijheid van God komen.

Ook in de allerheiligste ruimte wordt de scheiding tussen God en mens op een magistrale wijze opgeheven. Jezus is **de ultieme verzoeningsplaat** geworden. Hierdoor mogen we 'zonder gevaar' binnentreden in het allerheiligste. Nu kunnen we een intieme relatie met God hebben. We mogen Hem persoonlijk ontmoeten. In die ontmoeting ligt onze rust, vrede en hoop. Doordat God in Jezus Christus zeer nabij is gekomen, mogen u en ik:

- Gods troon van genade naderen om vergeving te ontvangen;
- God onze Vader noemen, en zo kind van Gods liefde worden;
- Gods Geest ontvangen om een nieuw leven te leiden.

Dat is de diepe betekenis van Pasen. Dat is onze hoop, dat geeft ons kracht om lief te hebben, dat biedt ons een heilzame toekomst. **De HEER is onze lof en aanbidding waardig. Halleluja!**
Broederlijke groeten, Pascal

KERKDIENST: zondag 11 april, EERSTE ZONDAG NA PASEN

We mogen nog voluit genieten van wat er met Pasen is gebeurd. Het blijft een ongelooflijk verhaal! Vraag het maar aan de twee leerlingen die afdalen naar het dorpje Emmaüs.

Bijbellezing: **Lucas 24: 13-35 – de teleurgestelde Emmaüsgangers**

Voor de eredienst geldt nog steeds dat we met 30 mensen welkom zijn in de kerk.

ZEGENBEDE

*Lieve God,
uit de diepste denkbare
donkere nacht
breekt uw licht door
als de dageraad,
onstuitbaar.*

*Ondenikbaar brak U
de ketenen van angst,
de kluisters van wanhoop.
Leven overwon de dood.*

Onze tijd zucht onzeker.

*Ik bid U
om vast vertrouwen
dat ons mag stuwen,
om diepe aanwezigheid
die ons mag dragen,
om gulle gebrogenheid
die ons mag troosten,
om een hoopvolle horizon
die ons mag wenken.*

*Lieve God
U bent die horizon.
Wees onze hoop
voorbij elke dood.*



Gebed van Bénédicte Lemmelijn

Namens de Kerkenraad, het Pastoraal Team en Voorganger van VEG Nieuwvliet c.a.