

## Liturgie voor zondag 21 november 2021

### Eeuwigheidszondag

In deze dienst willen wij hen die gestorven zijn voor Gods aangezicht gedenken.

- Voor de dienst: Psalm 116  
[https://www.youtube.com/watch?v=vA6TqLK-Y\\_0&list=RDr7CVhBvs5fY&index=10](https://www.youtube.com/watch?v=vA6TqLK-Y_0&list=RDr7CVhBvs5fY&index=10)
- Woord van welkom en mededelingen
- Aansteken van de kaars/kinderkaars
- Filmpje kindernevendienst
- Lied: What a Friend we have in Jesus, Alan Jackson  
<https://www.youtube.com/watch?v=znWu2HCJ92c>
- Votum & Groet
- Bloemstuk voor Eeuwigheidszondag
- Lied: Gezang 290: 1, 2 en 6 – Er is een land van louter licht  
<https://www.youtube.com/watch?v=zQ9fszT-ruc>
- Openingsgebed
- Lied: JdH 96: 1, 3 - ik bouw op U  
<https://www.youtube.com/watch?v=SXbvwwzurIRA&t=50s>
- 1e Schriftlezing: Jesaja 60: 18 – 20
- Lied: Gezang 460: 1, 4 – Loof de Koning, heel mijn wezen  
<https://www.youtube.com/watch?v=z9DmvmAjLAM>
- 2e Schriftlezing: Genesis 1: 1 – 3 en Openbaring 21: 1 – 5a
- Verkondiging: God maakt een nieuw begin
- Lied: Lichtstad met uw Paarlen Poorten – Joke Buis  
<https://www.youtube.com/watch?v=VJyIBSyN33w>
- Wij gedenken
  - Inleiding

Wij noemen de namen van hen die het afgelopen jaar gestorven zijn: en steken een kaars aan de Paaskaars aan. Vanwege corona moeten we dit anders doen dan gebruikelijk. De OvD zal de kaarsen aansteken namens de families van de dierbare overleden broeders en zusters.

Tijdens het noemen van de namen en het aansteken van de kaarsen luisteren we naar ‘een toekomst vol van hoop’ van Urker mannenkoor

<https://www.youtube.com/watch?v=WFtdZWoICQM>

Br. F. Tazelaar	07-12-2020
Zr. S.A. Adriaansen-Cappon	20-01-2021
Br. W. Versprille	05-07-2021
Br. J. Hoogstad	21-07-2021
Ds. A.D. de Bliet	23-07-2021 Bondsprekikant
Ds. S. Zuidema	20-09-2021 Bondsprekikant

Ook gedenken we de dierbaren die in onze persoonlijke kring zijn heengegaan. Met het aansteken gedenken wij hen die ons hetzij kort, hetzij lang geleden, ontvallen zijn en die deel van ons leven waren.

Ze worden nog altijd heel erg gemist.

We ontsteken een kaars en gedenken de naamloos velen die wereldwijd stierven als gevolg van ouderdom, ziekte, oorlog, honger of geweld. En we noemen hier ook de vele ontelbare slachtoffers bij de vluchtelingen die onderweg naar een veilige bestemming gestorven zijn. We geloven dat God hun namen kent en zich over hen ontfermt.

- Dankzegging, voorbeden en 'Onze Vader'.
- Slotlied: NLB 913 (Gez. 293) : 1 en 2 – Wat de toekomst brengen moge  
<https://www.youtube.com/watch?v=VgAsf99546o>
- Wegzending en zegen

