

BIJBELSTUDIE

De KROON van Paulus' brieven: DE EFEZEBRIEF

Op de laatste Bijbelstudie van oktober hebben Rudi de Blik en Piet Reijnhoudt te kennen gegeven om gezondheidsredenen met de Bijbelstudie te stoppen.

We willen hen beiden hartelijk bedanken voor hun jarenlange deskundige inzet in het belang van het Bijbelonderricht voor onze gemeente VEG Nieuwvliet. Dankjewel Rudi en Piet!

De gemeenteleden hebben toen aangegeven dat ze heel graag willen dat de Bijbelstudie wordt voortgezet. Velen vinden dat dit een taak is voor de voorganger. De Kerkenraad heeft mij gevraagd of ik de Bijbelstudie wil verderzetten. Ik zie het als een mooie uitdaging om samen met gemeenteleden de Bijbel beter en grondiger te leren kennen. Het is belangrijk dat de gemeente kan rekenen op een maandelijkse Bijbelstudie. Gods Woord leren kennen is het fundament van ons christenzijn. Mooi is dat we nu twee vormingsmomenten hebben in onze gemeente: Bijbelstudie (in de eerste week) en GGG (in de derde week).



De eerst volgende Bijbelstudie gaat door zoals gebruikelijk op de eerste donderdag van de maand: 4 november om 19.30u

Voor dit kerkelijk jaar (tot juni 2022) willen we samen de **Efezebrief** gaan ontdekken, ook wel eens de **KROON** van Paulus' brieven genoemd. Gemeenteleven en gemeente-opbouw zijn belangrijke onderwerpen in de Efezebrief. Zeer leerzaam voor ons persoonlijk leven en ons leven als kerkgemeenschap. We willen de brief aan de Efeziërs behandelen over een achttal avonden:

- De zegeningen voor de gemeente – Efeze 1
- Gods grote barmhartigheid voor de gemeente – Efeze 2
- De rijkdom van de gemeente – Efeze 3
- De eenheid van de gemeente – Efeze 4: 1-16
- De nieuwe levenswandel van de gemeente – Efeze 4:17-5:20
- Het christelijk huwelijk – Efeze 5:21-33
- Goede gezins- en sociale verhoudingen – Efeze 6:1-9
- Houd stand in de strijd! – Efeze 6:10-24

Zoals altijd beginnen we met een lied, is er een koffie/theepauze en sluiten we rond 21u af met gebed. Als je wil weten hoe God met de gemeente en met jou persoonlijk verder wilt gaan; kom, ontdek en geniet van Gods Woord samen met broeders en zusters. Hartelijk welkom!

Broederlijke groeten, Pascal