

**Orde van dienst voor zondag 20 november**  
**Eeuwigheidszondag**

- JdH. 19: 1, 3 en 4 en Ps. 46: 1
- Woord van welkom en mededelingen
- Intochtslied: Gezang 109: 1 en 6 – Hoor, een heilig koor van stemmen
- Votum & Groet
- Aansteken van de kaars/kinderkaars – weektekst
- Openingsgebed
- Verhaal achter het bloemstuk voor Eeuwigheidszondag
- JdH 73: 1 en 4 - Zie ons wachten aan de stromen
- Kinderen gaan naar de kindernevendienst
- 1e Schriftlezing: Exodus 2: 5 - 10
- JdH 283: 1 (Vaste Rots van mijn behoud)
- 2e Schriftlezing: Jesaja 51: 3, 6
- JdH 283: 3 - Vaste Rots van mijn behoud
- Verkondiging: Ik heb je in mijn handpalm gegrift
- JdH 93 – Jezus leeft in eeuwigheid  
<https://www.youtube.com/watch?v=O--1xP6-TYM&t=4s>
- Kinderen komen terug in de dienst
- Wij gedenken
  - Inleiding
  - Gedicht: de laatste reis
- Wij noemen de namen van hen die het afgelopen jaar gestorven zijn: Telkens wanneer een naam wordt genoemd zal een familielid of kennis een kaars aansteken.
- Gez. 397: 1 – O God, die droeg ons voorgeslacht
- Kaars voor Br. J.P. (Hans) Adriaansen 22-11-2021
- Gez. 397: 2 – O God, die droeg ons voorgeslacht
- Kaars voor Br. J.J. (Rob) van Marlen 15-04-2022

- Gez. 397: 3 – O God, die droeg ons voorgeslacht
- Kaars voor Br. W.L. (Wim) Hamelink 12-06-2022
- Gez. 397: 4 – O God, die droeg ons voorgeslacht
- Kaars voor Zr. E. (Lies) Louws-van Stekelenburg 22-06-2022
- Gezang 397: 5 – O God, die droeg ons voorgeslacht
- Kaars voor Zr. M.C. (Rie) Hamelink-Dusebout 13-07-2022
- Gez. 397: 6 – O God, die droeg ons voorgeslacht
- Kaars voor Zr. D.G. (Diny) Cappon-Brunsveld 07-10-2022
- JdH 140: 1 – ik zie een poort wijd open staan
- Kaars voor Br. A.P. (Bram) de Baare 25-10-2022
- JdH 140: 3 – ik zie een poort wijd open staan
- Kaars voor ds. Nanno Dijk (Bondsprekiant) 12.11.2022
- JdH 140: 4 – ik zie een poort wijd open staan
- We ontsteken een kaars en gedenken de naamloos velen die wereldwijd stierven als gevolg van ouderdom, ziekte, oorlog, honger of geweld. En we noemen hier ook de vele ontelbare slachtoffers bij de vluchtelingen die onderweg naar een veilige bestemming gestorven zijn. We geloven dat God hun namen kent en zich over hen ontfermt. De ouderling van dienst, steekt de kaars aan voor de naamlozen
- Ook gedenken we de dierbaren die in onze persoonlijke kring zijn heengegaan. Met het aansteken van een lichtje mag eenieder die dat wil naar voren komen en gedenken wij hen die ons hetzij kort, hetzij lang geleden, ontvallen zijn en die deel van ons leven waren.

Het aansteken van de lichtjes wordt begeleid met een nieuw lied van Sela: - De mensen die we missen

<https://www.youtube.com/watch?v=-oJTwyRLnwY>

- Dankzegging, voorbeden en 'Onze Vader'.
- Opw. 818 - Op die dag in de hemel  
<https://www.youtube.com/watch?v=gOL301uju-c>
- Collecte
- Slotlied: Gez. 300: 1 en 6 - Eens, als de bazuinen klinken
- Heenzending en zegen
- Gez. 456: 3 - Amen, amen, amen